

Lời tựa



Ba mươi năm (1985 – 2015) đã qua! Ba mươi năm hình thành và phát triển, đồng tên trường THPT Lâm Hà đã trở thành tình yêu – niềm tin – niềm tự hào của biết bao thế hệ phụ huynh và học sinh nơi huyện môi rừng cao!

Vượt qua không ít khó khăn thử thách, tập thể Hội đồng Giáo dục nhiều thế hệ đã đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đưa nhà trường ngày càng vững bước đi lên.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, trường THPT Lâm Hà xuất bản Nội san “TRƯỜNG THPT LÂM HÀ 30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN” nhằm giúp các thế hệ thầy và trò hiểu rõ sự phấn đấu trường thành của nhà trường từ khi thành lập đến nay.

Nội san sẽ giới thiệu với bạn đọc sơ lược quá trình hình thành, xây dựng và phát triển trường THPT Lâm Hà. Ngoài việc điểm lại danh sách lãnh đạo nhà trường qua các giai đoạn, Nội san sẽ dành một dung lượng khiêm tốn để giới thiệu diện mạo của trường THPT Lâm Hà hiện nay với các tổ chức chính quyền đoàn thể bao gồm Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng của nhà trường.

Trong niềm vui kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển trường THPT Lâm Hà, chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2015, Nội san sẽ là món quà đặc biệt lưu giữ những kỷ ức đẹp nhất về mái trường THPT Lâm Hà thân yêu.

Do thời gian và dung lượng, Nội san chưa đáp ứng được mong muốn của bạn đọc, chưa thể hiện được chặng đường phát triển và trường thành của trường. Đặc biệt do công tác sưu tầm còn nhiều hạn chế, Nội san cũng chưa đưa được hết các thông tin cụ thể, kể cả việc giới thiệu những cựu học sinh đã thành danh trên các lĩnh vực. Ban biên tập kính mong nhận được sự lượng thứ và những ý kiến đóng góp để rút kinh nghiệm cho những lần xuất bản sau.

Nhân dịp này, trường THPT Lâm Hà xin được cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, sự lãnh chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, sự ủng hộ phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cựu học sinh các khóa đã tạo mọi điều kiện để trường THPT Lâm Hà vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trở thành một địa chỉ văn hóa, tạo nên một niềm tin lớn trong lòng nhân dân và các thế hệ học sinh.

Ban biên tập xin chân thành cảm ơn các tác giả, quý thầy cô giáo, các em học sinh, các đơn vị trong và ngoài nhà trường đã đóng góp bài viết, hình ảnh, tư liệu và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành Nội san này.

**Lâm Hà, ngày 30 tháng 10 năm 2015
BAN BIÊN TẬP**



LÂM HÀ

HUYỆN MỚI VÙNG CAO

Lâm Hà là huyện miền núi, nằm trên hướng Tây Bắc của tỉnh Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên 97.850 ha, tiếp giáp với các huyện Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Địa bàn rộng, có quốc lộ 27 đi qua nối liền các tỉnh Tây Nguyên. Cơ cấu hành chính gồm 02 thị trấn (Nam Ban, Đinh Văn) và 14 xã. Toàn huyện có 23 dân tộc anh em sinh sống, khoảng 20% là dân tộc thiểu số. Về giáo dục trung học phổ thông, trên địa bàn huyện có 05 trường. Đó là trường THPT Thăng Long, THPT Lâm Hà, THPT Lê Quý Đôn, THPT Tân Hà, THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Sự ra đời của huyện Lâm Hà gắn liền với kết quả của sự nghiệp xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội trên đất Lâm Đồng và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở vùng sâu, vùng xa.

Ngày 28 tháng 10 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra quyết định thành lập huyện mới Lâm Hà, trên cơ sở sát nhập các vùng kinh tế mới của Hà Nội ở Nam Ban, Lán Tranh và 05 xã khác của huyện Đức Trọng. Hai chữ **LÂM HÀ** được ghép từ hai địa danh **LÂM ĐỒNG** và **HÀ NỘI**, mà những người dân nơi đây đặt cho nó để gắn kết hai miền quê.

Năm 1985, trường cấp II-III Đinh Văn được thành lập. Năm 1989, khối cấp ba của trường cấp II-III Đinh Văn được tách ra để thành lập trường PTTH Lâm Hà.



Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÂM HÀ

Thầy Trần Ngọc Diễm

Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường



Trường THPT Lâm Hà được thành lập năm 1985, đến nay tròn 30 năm tuổi. Ba mươi năm, một chặng đường tuy chưa phải là dài, nhưng đó là một chặng đường lịch sử đáng nhớ của một mái trường, nơi đã gắn bó bao thế hệ các thầy giáo, cô giáo và các học sinh, cùng chung xây đắp một ước mơ cháy bỏng, đó là đưa sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp nâng cao dân trí và đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Ba mươi năm, với hơn mười ngàn ngày phấn đấu không mệt mỏi của rất nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo và hàng ngàn học sinh, để làm nên một truyền thống vẻ vang đáng tự hào của trường THPT Lâm Hà.

Tháng 08 năm 1985, giữa những ngày tháng đầy khó khăn về kinh tế của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và của đất nước nói chung ngôi trường liên cấp II-III được thành lập đặt tại xã Đinh Văn, huyện Đức Trọng (là nơi tọa lạc của Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà hiện nay). Trước khi có ngôi trường cấp II-III Đinh Văn này, học sinh ở các xã Đinh Văn, Đa Đồn, Phú Sơn, Phi Tô muốn học lên cấp III đều phải ra trường cấp III Đức Trọng cách hơn 20 km. Ngày đầu thành lập cơ sở vật chất của nhà trường còn rất đơn sơ, chỉ có 05 phòng học cấp bốn, thiếu phòng học, học sinh phải đi học nhờ trường tiểu học Gia Thạnh (Đinh Văn), phòng làm việc của lãnh đạo nhà trường đều tạm bợ, các trang thiết bị dạy học và điện thắp sáng chưa có. Toàn trường có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 336 học sinh trong đó cấp III có 101 học sinh, chưa có lớp 12.

Trong vòng bốn năm (từ năm 1985 đến năm 1989) mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng việc dạy và học của thầy và trò cấp II-III Đinh Văn vẫn duy trì ổn định, số giáo viên và học sinh vẫn tăng lên đều đặn, thầy và trò vẫn thi đua dạy tốt và học tốt. Từ năm học 1989 – 1990, theo quyết định số 360/QĐ-UB ngày 11 tháng 08 năm 1989 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trường không còn hệ cấp II và đổi tên thành trường PTTH Lâm Hà, lúc này trường đã có 20 giáo viên, 04 nhân viên và 186 học sinh chia thành 06 lớp.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ đã có những thay đổi như sau:

TT	Thời gian	Họ và tên thầy, cô trong Ban Giám hiệu	Chức vụ	Công tác hiện nay
1	Từ 1985 đến 1991	Thầy Nguyễn Văn Hương	Hiệu trưởng	Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng
2	Từ 1990 đến 1992	Thầy Phan Cường Thọ	Hiệu phó	Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Lâm Hà
3	Từ 1992 đến 2004	Thầy Phan Cường Thọ	Hiệu trưởng	
4	Từ 1992 đến 2001	Thầy Nguyễn Văn Sinh	Hiệu phó	Trưởng Phòng Giáo dục huyện Lâm Hà
5	Từ 2001 đến 2010	Cô Nguyễn Thị Chiều	Hiệu phó	Nghỉ hưu
6	Từ 2004 đến 2014	Thầy Nguyễn Lương Ngọc	Hiệu trưởng	Hiệu trưởng trường THPT Tân Hà, huyện Lâm Hà
7	Từ 2005 đến 2014	Thầy Trần Ngọc Điềm	Phó Hiệu trưởng	Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà
8	Từ 2014 đến nay	Thầy Trần Ngọc Điềm	Hiệu trưởng	
9	Từ 2010 đến nay	Thầy Trần Hùng	Phó Hiệu trưởng	Phó Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà
10	Từ 2013 đến nay	Thầy Bùi Duy Hiếu	Phó Hiệu trưởng	Phó Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà
11	Từ 2014 đến nay	Thầy Nguyễn Tấn Tùng	Phó Hiệu trưởng	Phó Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà

Trong hai năm học 1998 – 1999 và 1999 – 2000, ngoài việc giảng dạy ở địa điểm chính, các thầy cô giáo của nhà trường phải vào dạy ở phân hiệu Tân Hà (mượn phòng học của trường THCS Tân Hà), lúc đầu mới chỉ có hai lớp, sau đó các lớp và số lượng học sinh tăng dần lên. Nhờ nền móng ban đầu này đến năm học 2000 – 2001 trường THPT Tân Hà ra đời.

Từ năm học 2000 – 2001, trường THPT Lâm Hà chuyển đến địa điểm mới đặt tại cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà (cũ), phía Bắc tiếp giáp quốc lộ 27, phía Nam, Đông, Tây tiếp giáp khu phố Yên Bình, thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát với diện tích hơn 2,2 ha.

Trải qua nhiều năm tháng thăng trầm, chông chất những khó khăn của một ngôi trường vùng quê kinh tế mới, từ những dãy nhà cấp bốn tạm bợ, cơ sở vật chất nghèo nàn, nhưng nhờ sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể của địa phương, các cấp lãnh đạo ngành giáo dục... đến nay nhà trường đã có

khuôn viên sạch đẹp với 22 phòng học kiên cố; 03 phòng thực hành thí nghiệm cho các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học với đầy đủ thiết bị thực hành cho từng học sinh; 07 phòng học bộ môn được trang bị hệ thống âm thanh máy chiếu và các thiết bị từng môn học; 01 nhà đa năng phục vụ hoạt động thể dục thể thao, ngoại khóa; 01 phòng y tế; 01 thư viện có máy vi tính nối mạng, nhiều đầu sách cho giáo viên, học sinh đọc, mượn tham khảo phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Năm học 2015 – 2016, trường THPT Lâm Hà có 86 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 04 cán bộ quản lý (01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng), 08 nhân viên hành chính và 74 giáo viên, có 11 Thạc sỹ; có 08 tổ chuyên môn (Ngữ văn, Sử – Địa – Giáo dục Công dân, Ngoại ngữ, Thể dục, Toán – Tin, Vật lý – Công nghệ, Hóa học, Sinh học – Công nghệ) và 01 tổ Văn phòng. Về học sinh, có 32 lớp với 1219 học sinh. Trong đó, khối 10 có 11 lớp với 450 học sinh, khối 11 có 11 lớp với 419 học sinh và khối 12 có 10 lớp với 350 học sinh. Chi bộ có 33 đảng viên (trong đó có 32 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị), tỷ lệ đảng viên 38,4%, được chia làm 07 tổ đảng, Cấp ủy có 05 đồng chí. Công đoàn cơ sở có 86 đoàn viên, 09 tổ Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn có 07 người. Đoàn trường có 32 chi đoàn học sinh và 01 chi đoàn giáo viên, Ban chấp hành Đoàn trường có 15 người.

Năm học 2015 – 2016, trường THPT Lâm Hà có được những thuận lợi nhất định, luôn nhận được sự chỉ đạo về mọi mặt của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, của Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, sự giúp đỡ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và Hội cha mẹ học sinh của trường. Cơ sở vật chất nhà trường tương đối ổn định về quy hoạch, trang thiết bị dạy học ngày càng đầy đủ hơn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số còn trẻ, nhiệt tình có ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, luôn luôn rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đa số học sinh có ý thức, động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Nhận thức của cha mẹ học sinh về vai trò và trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con em ngày càng cao.

Bên cạnh những thuận lợi, trường THPT Lâm Hà cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, chưa có khu Văn phòng, khu phòng học bộ môn, dãy nhà 18 phòng đưa vào sử dụng từ năm 2003 nay đã xuống cấp, nhiều chỗ bị thấm, dột. Một số ít học sinh ý thức tổ chức kỷ luật, động cơ và thái độ học tập chưa tốt, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường có xu hướng gia tăng. Một số ít cha mẹ học sinh chưa quan tâm đúng mức việc học tập của con em mình, còn có tư tưởng ỷ lại, phó thác cho nhà trường. Công tác phụ đạo học sinh yếu, kém chưa được thực hiện thường xuyên vì thiếu phòng học.

Mặc dù vậy nhưng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường vẫn luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến cấp tỉnh và được công nhận là trường chuẩn quốc gia, xây dựng mái trường THPT Lâm Hà trở thành một địa chỉ tin cậy, một vườn ươm tài năng, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Hà.

THỐNG KÊ SỐ LIỆU THI ĐUA HỌC SINH QUA MƯỜI NĂM GẦN ĐÂY

Kết quả Năm học	ĐƠN VỊ	NĂM HỌC									
		2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Quy mô tuyển sinh lớp 10	HS	635	654	614	562	480	546	522	404	384	442
Tổng số học sinh toàn trường	HS	1621	1609	1570	1601	1481	1441	1421	1346	1206	1145
Lên lớp cuối năm	%	65,27	61,22	72,48	76,33	76,21	85,88	88,97	87,01	91,97	97,12
Xếp loại học lực khá, giỏi	%	18,45	14,92	21,27	21,73	22,81	29,33	38,53	40,34	45,73	62,79
Xếp loại hạnh kiểm khá, tốt	%	87,48	88,94	95,61	94,18	96,56	96,38	98,19	98,22	98,56	99,48
Học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh	Số HS	14	11	05	12	04	14	10	09	11	13
Các cuộc thi chuyên đề cấp tỉnh	Số HS	-	-	-	01	04	07	03	07	07	08
Thể thao, Điền kinh, Hội khỏe Phù Đổng	Số HS	-	-	09	11	08	11	17	11	13	13
Đỗ tốt nghiệp THPT	%	89%	92,5%	91,4%	96,4%	92,7%	94,2%	99,8%	100%	99,8%	98,34%

THỐNG KÊ SỐ LIỆU THI ĐUA GIÁO VIÊN QUA MƯỜI NĂM GẦN ĐÂY

Kết quả Năm học	ĐƠN VỊ	NĂM HỌC									
		2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Giáo viên giỏi cấp trường	Số GV	07	08	09	10	09	0	05	22	17	22
Giáo viên giỏi cấp tỉnh	Số GV	0	0	0	0	0	0	0	0	02	0
Lao động tiên tiến	Số GV	45	41	43	43	59	45	44	65	62	78

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở	Số GV	0	0	07	0	14	12	04	21	18	12
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh	Số GV	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
Đạt chuẩn	%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Trên chuẩn (Thạc sỹ)	Số GV	02	02	02	04	05	8	10	10	14	15
Bằng khen UBND tỉnh	Số GV	0	0	0	01	01	02	01	01	03	04

Có thể nói, ba mươi năm xây dựng và phát triển, trường THPT Lâm Hà có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song dù trong hoàn cảnh nào thầy và trò nhà trường vẫn kiên trì bám sát mục tiêu nguyên lý giáo dục của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Giáo dục thế hệ trẻ trở thành lớp người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, xin được bày tỏ lòng tri ân của bao thế hệ thầy và trò trường THPT Lâm Hà đã dày công xây dựng, vun đắp để nhà trường có được như ngày hôm nay.

Ba mươi năm xây dựng và phát triển, làm nên, tôn vinh truyền thống của nhà trường là bao tấm lòng, bao trái tim các thế hệ nhà giáo giàu tình yêu quê hương đất nước, đầy nhiệt huyết, không quản khó khăn, ngày đêm say sưa, miệt mài bên trang giáo án, để có những bài giảng hay và luôn dang rộng vòng tay yêu thương dìu dắt các thế hệ học trò nên người. Các thầy



cô luôn sống giản dị, mẫu mực; có tác phong sư phạm; có trình độ chuyên môn vững vàng, có phương pháp giảng dạy phù hợp, luôn cần cù sáng tạo trong lao động dạy học, được học sinh tin yêu, nhân dân kính trọng. Đến nay đã có nhiều thầy cô trở thành giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua, tạo được niềm tin, niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh. Nhiều thầy cô giáo từ ngôi trường này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo của ngành, những hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhiều trường trên địa bàn huyện và tỉnh.

Làm nên truyền thống nhà trường, còn phải kể tới công sức học tập của bao thế hệ học sinh. Từ mái trường này, các em đã nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành, bay tới mọi miền Tổ quốc, công tác, làm việc ở các lĩnh vực khác nhau. Nhiều học sinh của trường đã trở thành sĩ quan cao cấp trong quân đội, trở thành kĩ sư, bác sĩ, Thạc sĩ, Tiến sĩ, các giảng viên đại học, giáo viên các trường phổ thông hoặc các nhà lãnh đạo trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ cấp xã đến cấp tỉnh. Họ đã trưởng thành từ mái trường này và chính họ đã tôn vinh, làm rạng danh truyền thống nhà trường và địa phương.

Ba mươi năm qua, cùng với những thăng trầm của lịch sử, trường THPT Lâm Hà đã có những thay đổi, phát triển vượt bậc. Đó là cả một quá trình lịch sử xây dựng và trưởng thành của nhà trường, là những mốc son trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Một ngôi trường đã và đang được khẳng định vị thế và tạo dựng được niềm tin trong nhân dân. Tất cả đoàn kết, chung sức chung lòng, thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, hứa hẹn một trường học thân thiện, học sinh tích cực, ngang với tầm vóc của các trường học tiêu biểu trong tỉnh Lâm Đồng và toàn quốc.



PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

**Thầy Trần Ngọc Điềm
Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường**

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ BÍ THƯ CHI BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Nguyễn Văn Sinh | 3. Nguyễn Lương Ngọc |
| 2. Phan Cường Thọ | 4. Trần Ngọc Điềm |

Tháng 08 năm 1985 trường cấp II-III Đinh Văn huyện Đức Trọng được thành lập nay là trường THPT Lâm Hà . Ngày ấy nhà trường chỉ có 1 đảng viên là đồng chí Hiệu trưởng, sinh hoạt ghép với Chi bộ Trường cấp 3 Đức Trọng. Tháng 10-1987 huyện Lâm Hà được thành lập trên cơ sở tách từ



huyện Đức Trọng, đảng viên trường cấp II-III Đinh Văn lại phải sinh hoạt ghép với Chi bộ khối Văn phòng UBND huyện Lâm Hà. Năm 1989, theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng khối cấp 3 của trường cấp II-III Đinh Văn tách ra để thành lập trường PTTH Lâm Hà. Lúc này trường chỉ có 2 đảng viên nên sinh hoạt ghép với Chi bộ Văn hóa giáo dục, Đài truyền thanh, truyền hình Lâm Hà và trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp, sau đó lại tiếp tục tách ra, các đảng viên của nhà trường chuyển sang sinh hoạt với Chi bộ Phòng Giáo dục, đến cuối năm 2001 khi số đảng viên lúc này đã là 8 đồng chí, được sự đồng ý của Huyện ủy Lâm Hà, Chi bộ Trường THPT Lâm Hà được thành lập.

Như vậy sau 16 năm thành lập trường cấp II-III Đinh Văn, các đảng viên của nhà trường mới có một chi bộ riêng. Năm 2001 khi mới thành lập chi bộ thì cũng là thời gian nhà trường đang trong giai đoạn chuyển đến địa điểm mới là UBND huyện Lâm Hà. Khi đến địa điểm mới nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thôn, nhất là cơ sở vật chất, phòng học thiếu và không đúng quy cách, vì tất cả phòng học đều sử dụng lại dãy phòng làm việc cấp 4 của UBND huyện để lại. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đứng đầu là đồng chí Bí thư, các đồng chí Chi ủy viên, cán bộ cốt cán của nhà trường, đã làm

tốt chức năng tham mưu với UBND tỉnh, các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành đoàn thể của UBND huyện Lâm Hà và các xã lân cận thị trấn Đình Văn để tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo, giúp trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong xây dựng cơ sở vật chất trường học. Được sự ủng hộ của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Lâm Hà và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch xây dựng được phác thảo và những yêu cầu cấp bách, trước mắt được giải quyết, nhanh gọn, kịp thời để tạo cho trường nhanh chóng đi vào ổn định về chất lượng dạy học. Nhiều hội nghị đã được tổ chức để bàn về các giải pháp tháo gỡ, nhiều cơ quan đơn vị và nhân dân địa phương đã tích cực tham gia nên chỉ trong thời gian ngắn, đến cuối năm 2003 đã hoàn thành công trình dãy phòng học kiên cố 3 tầng với 18 phòng, giúp nhà trường giảm bớt khó khăn do thiếu phòng học, đến năm học 2008 – 2009 nhà trường có thêm dãy phòng học kiên cố với 12 phòng, nhà công vụ cho giáo viên cũng được xây dựng xong. Tuy còn thiếu các phòng chức năng, phòng làm việc, phòng thư viện nhưng trong khoảng thời gian chưa đầy 10 năm nhà trường đã có được 30 phòng học kiên cố, đây quả là một cố gắng lớn của các đồng chí trong cấp ủy, chi bộ nhà trường đã tham mưu tốt cho các ngành, các cấp quan tâm giúp đỡ mới được như vậy. Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sửa đổi lề lối làm việc, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, nhiều thầy, cô giáo không quản ngại khó khăn, ngày đêm lặn lội đi kiếm tìm từng mảnh gỗ, thanh tre, từng đoạn sắt tích góp lại rồi cắt gọt, lắp ghép tỉ mỉ để làm giáo cụ trực quan như ở môn Toán, Lý. Nhiều thầy, cô giáo cặm cụi sưu tầm từng mẫu tranh, tuyển từng câu thơ, đoạn văn xếp theo chủ đề để học sinh dễ hiểu bài...

Chi bộ chỉ đạo nhà trường đã làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế làm việc trong cơ quan, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của quần chúng, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong Chi ủy, trong Ban Giám hiệu và Hội đồng Sư phạm, tất cả vì sự nghiệp chung. Đây mạnh việc nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia các lớp học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ giảng dạy và công tác. Kết quả là từ năm 2001 đến nay 100% giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 14 giáo viên và cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ chiếm tỉ lệ 16,3%. Chất lượng dạy học không ngừng được nâng cao, nhà trường đã có học sinh đạt giải quốc gia về các môn văn hóa như môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý .

Hàng năm Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể cho từng năm, cụ thể là: Giữ vững số lượng học sinh từng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo giao, tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn, rèn luyện kỹ năng tự học, tự lập, chủ động sáng tạo, phát triển tư duy để học sinh đạt được kết quả học tập cao nhất. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, học sinh đã không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, tích cực tham gia sinh hoạt ngoại

khóa và hoạt động xã hội. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo sự gắn bó mật thiết giữa nhà trường và xã hội, giữa thầy và trò.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và công nhân viên cũng được coi trọng, Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ giáo viên. Dưới các hình thức tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoặc dưới hình thức phổ biến, nói chuyện chuyên đề nhằm giáo dục cán bộ, giáo viên, công nhân viên sống và làm việc theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quan tâm và giải quyết kịp thời có hiệu quả những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên; giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn, đáp ứng nguyện vọng cụ thể của từng cán bộ, giáo viên để họ yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác xây dựng nhà trường và các Đoàn thể vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên. Trong những năm qua, Chi bộ đã làm tốt



chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành, các cấp đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất. Từ những dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp do UBND huyện để lại nay đã từng bước được thay thế bằng những dãy nhà kiên cố khang trang. Đến nay trường đã có 22 phòng học, phòng làm việc cao tầng, 3 phòng Tin học với 75 máy tính, 3 phòng thực hành thí nghiệm, 2 phòng nghe nhìn, 1 phòng bộ môn Tiếng Anh và 1 nhà đa năng kiên cố phục vụ cho học tập, giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn của giáo viên và học sinh. Hiện tại nhà trường đang tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dãy nhà Hiệu bộ và dãy phòng học chức năng để đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia. Trong các nhiệm kỳ hoạt động, Chi ủy đã phân công các đồng chí trực tiếp lãnh đạo các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, phát huy tính năng động sáng tạo, bên cạnh đó Chi ủy cũng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tập thể và cá nhân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy, các tổ chức trong nhà trường đã hoạt động ngày càng hiệu quả, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đoàn viên.

Chi bộ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết, quyết định của Chi

bộ, của chính quyền có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên; xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của trường trong từng năm học; đề ra chủ trương, nhiệm vụ xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đề ra quy chế làm việc của Cấp ủy, lịch họp của Chi bộ từng tháng và cả nhiệm kỳ; thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt việc quản lý và phân công công tác cho đảng viên, nhất là đối với các đồng chí giữ vị trí lãnh đạo trong các tổ chức chính trị- xã hội của nhà trường. Công tác phát triển Đảng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo chất lượng, từ chỗ chỉ có 8 đảng viên, đến nay Chi bộ đã có 34 đảng viên là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động của nhà trường. Hằng năm, Chi bộ đã bồi dưỡng và giới thiệu từ 2-3 quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng.

Hơn 10 năm qua kể từ khi thành lập với vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, Chi bộ Trường THPT Lâm Hà bằng sự nỗ lực vượt bậc, ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo các tổ chức chính trị trong nhà trường đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Từ ngày thành lập đến nay, Trường liên tục được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu tiên tiến cấp Tỉnh, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Tổ chức Đảng trong nhà trường nhiều năm liên đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Công đoàn nhà trường hoạt động có hiệu quả luôn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những đơn vị dẫn đầu về thi đua trong khối THPT, được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường nhiều năm liên tục được công nhận là đơn vị đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, được Tỉnh đoàn tặng bằng khen; tỉ lệ học sinh Tốt nghiệp THPT hàng năm luôn vượt mặt bằng chung của tỉnh, tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng khá cao so với các trường THPT trong tỉnh.

Năm học 2015 – 2016, năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường THPT Lâm Hà lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Chi ủy, Chi bộ nhà trường quyết tâm xây dựng khối đoàn kết nhất trí, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu, phát huy trí tuệ và quyền làm chủ của các tổ chức đoàn thể, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Chi bộ trong nhiệm kỳ đề ra, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong lãnh đạo toàn diện nhà trường./.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT LÂM HÀ BA MƯƠI NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thầy Bùi Duy Hiếu – Chủ tịch Công đoàn

Lâm Hà – một vùng đất gắn bó với biết bao con người đến từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước. Là quê hương thứ hai của những người con xa xứ đã rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình để an cư lạc nghiệp, nuôi dưỡng ước mơ, nuôi dưỡng những thành quả sau này trong cuộc sống. Từ những năm đầu của sự gian truân nghèo khó đó, Lâm Hà đã có được những thành công nhất định trong quá trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và lịch sự.

Từ những bước đi còn rất non trẻ, trường THPT Lâm Hà đã trở thành ngôi trường có uy tín rất cao với rất nhiều thành tích đáng nể do các thầy cô cùng các em học sinh đã âm thầm tạo dựng lên trong suốt quá trình giảng dạy và học tập của mình.

Trường THPT Lâm Hà được thành lập vào tháng 08 năm 1985, khi đó trường có tên là trường cấp II-III Đình Văn của huyện Đức Trọng. Vào thời điểm này, có quá nhiều khó khăn đối với những người thầy cô giáo trẻ, cuộc sống kéo theo rất nhiều lo toan vất vả khiến cho những thầy cô ấy cảm thấy bị lung lay, cảm thấy mình kiệt sức. Nhưng khi họ được đứng trên bục giảng nhìn vào những đôi mắt sáng trong của học trò, nhìn thấy các em đang hăm hở cho tương lai, các thầy cô lại nhủ thầm hãy cố vượt qua, hãy để cho các em được thực hiện những ước mơ ấy, hãy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những đứa con đang chập chững vào đời.

Từ đó đến nay, trường THPT Lâm Hà đã là 30 năm thành lập, một con số không nhiều so với sự phát triển lịch sử của một vùng đất nhưng cũng là khoảng thời gian đủ để có những đổi thay trên vùng đất kinh tế mới Lâm Hà. Buổi đầu mới sơ khai



BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KÌ 2012 – 2017

với biết bao khó khăn

chồng chất nhưng các thầy cô trường Lâm Hà dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, sự dẫn dắt của Công đoàn và các tổ chức đã sát cánh bên nhau xây dựng nên một ngôi trường có tên tuổi và đầy uy tín trong mắt các em học sinh và quý phụ huynh.

Ngôi trường vững mạnh và phát triển có thể nói đó là công sức của các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Giám hiệu nhà trường, nhưng cũng đồng thời có một tổ chức luôn đi theo bên cạnh chăm lo cho đời sống của các thành viên trong hội đồng nhà trường đó là tổ chức Công đoàn. Công đoàn trường đã không ngừng quan tâm, chăm lo đến đời sống của các công đoàn viên một cách đúng mức để họ yên tâm hơn trong công tác của mình, để mỗi khi những người thầy cô ấy bước chân đến trường là có được những niềm vui thật sự trong nghề nghiệp của mình.

Ngày đầu thành lập, Công đoàn chỉ vồn vẹn 20 giáo viên và 04 nhân viên, một con số vô cùng khiêm nhường cho tất cả các hoạt động mà Công đoàn ngành đã phát động, nhưng dưới sự dẫn dắt đầy khéo léo và tình cảm của thầy Nguyễn Hữu Hoá – Chủ tịch Công đoàn đã giúp cho các anh chị em công đoàn viên biết khích lệ, giúp đỡ lẫn nhau khi rơi vào khó khăn, hoạn nạn. Công đoàn đã luôn kịp thời quan tâm, nhắc nhở các thành viên trong hội đồng đảm bảo công tác của bản thân và không ngừng nỗ lực phấn đấu để nâng cao tay nghề, bám trụ vào nghề. Sau thầy Hoá, là thầy Bùi Xuân Lan, cô Nguyễn Thị Chiêu, thầy Ngô Minh Khuê, thầy Nguyễn Đình Thành, thầy Trần Hùng và từ năm học 2012 đến nay thầy Bùi Duy Hiếu lại tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ là Chủ tịch Công đoàn. Dù rất nhiều thầy cô thay nhau đảm nhiệm nhiệm vụ được giao nhưng thầy cô nào cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn nỗ lực không ngừng để góp phần xây dựng một tổ chức công đoàn đoàn kết và vững mạnh. Từ chỗ ngày đầu thành lập chỉ có 24 công đoàn viên đến nay Công đoàn trường đã có 09 tổ Công đoàn với 86 công đoàn viên, trong đó có 33 công đoàn viên là đảng viên và đã khẳng định được vai trò của mình trong đơn vị cũng như trong ngành giáo dục tỉnh nhà; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển quy mô, chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động.

Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng với tổ chức Công đoàn chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt là nhà trường đã luôn coi trọng và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giáo dục phổ thông, chất lượng học sinh giỏi, học sinh đậu vào các



trường Đại học, Cao đẳng hàng năm đều tăng và đạt tỷ lệ cao. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cũng được tăng cường, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã vận động đoàn viên hưởng ứng tích cực các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước như: “hai không” trong ngành giáo dục; triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông, gắn với các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng “xanh – sạch – đẹp”; triển khai nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.... Các cuộc vận động này đã được thực hiện nghiêm túc và thu được những kết quả đáng ghi nhận.



Nhờ thực hiện tốt các cuộc vận động này, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ rệt. Các thầy giáo, cô giáo có lập trường chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, giữ gìn đúng nhân cách nhà giáo, sống gương mẫu, lành mạnh, trong sáng... Bên cạnh đó, các thầy, cô giáo không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ... Đến nay, 100% cán bộ giáo viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn, trong đó 18% cán bộ giáo viên đạt trên chuẩn, 01 giáo viên tham gia nghiên cứu sinh (năm học 2013 – 2014 có 11 giáo viên, năm 2014 – 2015 có 14 giáo viên), năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu, từng bước tiếp cận được yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học cũng như ứng dụng tốt CNTT và KHKT hiện đại vào giảng dạy... Hàng năm tỉ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; Lao động tiên tiến đều tăng lên so với năm học trước, đặc biệt năm học 2013 – 2014 đã có 02 đồng chí công đoàn viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Trong năm học 2014 – 2015, có 01 đồng chí công đoàn viên đạt giải nhất cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp, 01 đồng chí công đoàn viên đạt giải khuyến khích cuộc thi soạn giảng giáo án Elearning cấp tỉnh, và có 01 đồng chí đạt giải khuyến khích cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp quốc gia. Các đồng chí công đoàn viên cũng đã không ngừng phấn đấu trong công tác chuyên môn và quản lí, xứng đáng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Với sự đóng góp trong công tác chuyên môn và những công tác khác, nhiều đồng chí trong Công đoàn trường THPT Lâm Hà được UBND tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen. Bên cạnh đó, Chi bộ nhà trường cũng được Đảng ủy huyện Lâm Hà đánh giá là “Chi bộ vững mạnh xuất sắc”; Công đoàn

nhà trường được Công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng công nhận là “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” trong nhiều năm liền, riêng trong hai năm học liên tiếp 2013 –2014 và năm học 2014 – 2015, Công đoàn nhà trường được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Không chỉ chăm lo đến chuyên môn của các thành viên, tổ chức công đoàn còn không ngừng quan tâm đến đời sống và tâm tư của giáo viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn để kịp thời động viên và báo cáo với cấp ủy để tìm cách tháo gỡ. Với sự quan tâm sâu sát của các đồng chí trong cấp ủy, Ban Giám hiệu, tổ trưởng tổ Công đoàn... nên đoàn viên Công đoàn đã yên tâm, phấn khởi hoàn thành tốt các công việc được giao.

Công đoàn đã vận động đoàn viên tham gia tích cực, đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức các lớp bồi dưỡng về Intel, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học... Đến nay, 100% đoàn viên sử dụng thành thạo máy vi tính, nhiều đoàn viên đã áp dụng dạy học bằng máy chiếu một cách hiệu quả.



Tiếp sức cho văn hóa không thể thiếu các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được Ban Giám hiệu và Công đoàn quan tâm đúng mức. Thời gian qua, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong đoàn viên như giải bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, giao lưu văn nghệ, tham gia tốt các cuộc thi “cán bộ công đoàn giỏi” cấp tỉnh và cuộc thi “công tác dân vận” cấp huyện; tổ chức thành công các ngày lễ 1 – 6, Tết Trung Thu cho các cháu là con em công đoàn viên. Dù ở vai trò nào, Công đoàn cũng luôn làm việc hết sức mình, nhiệt tình, sôi nổi và luôn khích lệ tinh thần các công đoàn viên.

Là ngôi trường trẻ có nhiều giáo viên đang ở tuổi đoàn nên thời gian qua Công đoàn cũng là cái nôi để bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng. Đặc biệt, Công đoàn luôn là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, giáo viên, luôn quan tâm, động viên, chia sẻ với đoàn viên, xứng đáng là mái ấm gia đình của mỗi đoàn viên trong cuộc sống. Công đoàn luôn kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên kết nối cán bộ, giáo viên gắn bó với trường, với Công đoàn, gắn bó với nhau như anh em ruột thịt trong gia đình.

Dưới sự chăm lo và dìu dắt của Công đoàn, các công đoàn viên đã có được một tinh thần đoàn kết rất cao trong quá trình công tác cũng như trong việc riêng tư của gia đình. Công đoàn đã luôn đi đầu trong quan tâm, thăm hỏi, động viên các công đoàn viên khi gia đình có hiếu, hi. Thường xuyên vận động kêu gọi các anh chị em tham gia vào các hoạt động chung do Công đoàn nhà trường phát động như: tổ chức cho giáo viên đi tham quan, du lịch tại các điểm tham quan trong nước và trong khu vực Đông Nam Á vào các dịp hè... Đặc biệt, để công đoàn viên an cư lạc nghiệp, Công đoàn đã tham gia quỹ tham quan, các công đoàn giúp nhau trong việc huy động lương giúp vốn hỗ trợ, tạo điều kiện cho công đoàn viên có cuộc sống ổn định. Đến nay đa số cán bộ giáo viên đã có nhà riêng, nhiều gia đình của cán bộ, công đoàn viên Công đoàn có cuộc sống khá giả. Bên cạnh đó, Công đoàn

đã cùng Ban Giám hiệu xây nhà công vụ khang trang, sạch đẹp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho một số công đoàn viên chưa lập gia đình hoặc nhà xa... Giải quyết tốt vấn đề ổn định cuộc sống đã tạo cho các công đoàn viên thực hiện giỏi việc trường, đảm việc nhà, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan nên đại đa số con các thầy cô đều có kết quả học tập tốt, đậu vào các trường Đại học lớn trong nước và du học ở nước ngoài. Nhiều đồng chí đã trở thành tấm gương cho các đoàn viên học tập, cho các học sinh noi theo.



**HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA
“GIỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012”**

Ngoài ra, những năm qua Công đoàn luôn tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường nói riêng, của ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung. Đặc biệt, ban nữ công đã có nhiều hoạt động thiết thực, tập hợp động viên chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ban nữ công đã chủ động xây dựng kế hoạch các hoạt động mang màu sắc mới như gặp mặt nhân ngày 20/10, 8/3, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, giáo dục sức khoẻ vị thành niên, KHHGD; tổ chức thi “tìm hiểu kiến thức pháp luật” giữa các tổ Công đoàn; giao lưu văn nghệ, tổ chức khám bệnh cho nữ công đoàn viên tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Nhận thức được vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn, trong thời gian tới Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng của Công đoàn ngành đề ra; cố gắng nỗ lực, phấn đấu khắc phục những khó khăn, tồn tại. Trong 30 năm qua dưới sự lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền các ngành đoàn thể, sự cống hiến nhiệt tình và đầy trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và lao động trong

nhà trường, Công đoàn trường THPT Lâm Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành được phát triển sâu rộng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Sau 30 năm đã trôi qua đầy những gian lao nhưng không kém phần kiêu hãnh của cả thầy và trò trường THPT Lâm Hà, hôm nay chúng tôi không chỉ nhìn lại để tự hào mà còn là động lực để chúng tôi nỗ lực và phát huy nâng cao hơn nữa những thành tích đã đạt được. Công đoàn trường lại tiếp tục với vai trò và trách nhiệm của mình nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các công đoàn viên là chỗ dựa uy tín, tin cậy cho mọi cá nhân thành viên trong trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của trường lại tiếp tục với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, xây dựng mái trường THPT Lâm Hà trở thành một địa chỉ tin cậy, được công nhận là trường chuẩn quốc gia trong năm học 2015 – 2016, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Hà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng nói riêng và đất nước nói chung.



PHÁT HUY NHỮNG TRUYỀN THÔNG TỐT ĐẸP CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÂM HÀ



Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng

Ủy viên Thường vụ Đoàn trường năm học 2015 – 2016

Trường THPT Lâm Hà đến nay vừa tròn ba mươi năm tuổi. Ngày đầu thành lập với bộn bề gian khó, dải đất vùng cao Tây Nguyên đang thử thách những nhà giáo “cõng chữ lên non”. Từng bước một, đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên của trường đã nhất trí, đoàn kết để xây dựng đơn vị giáo dục của mình ngày càng vững mạnh, trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho nhiều thế hệ học sinh của huyện Lâm Hà. Một trong những nhân tố có nhiều đóng góp nổi bật là Đoàn trường – tổ chức đi tiên phong trong các phong trào thanh niên của nhà trường. Đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả giáo dục của trường THPT Lâm Hà. Với tinh thần tình nguyện, sự nỗ lực và quyết tâm cao của đoàn viên thanh niên trong nhà trường, hoạt động của Đoàn trường THPT Lâm Hà từng bước được củng cố, thể hiện tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học và các hoạt động phong trào khác, xứng đáng là những chiến sĩ trẻ trên mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Nhiệm vụ của Đoàn trường là vừa giáo dục lối sống, lý tưởng, niềm tin, hoài bão cho đoàn viên thanh niên, vừa giáo dục tinh thần và thái độ học tập, một cách chủ động và sáng tạo để nắm vững kiến thức, là nền tảng để tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Nội dung giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép vào các hoạt động, các phong trào như: Học tập sáu bài học lý luận chính trị, tham gia các bài dự thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tìm hiểu về Luật Biển Việt Nam, về Lịch sử Việt Nam... Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tham gia các cuộc ra quân, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Qua đó, đoàn viên thanh niên trong nhà trường luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng – chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy của nhà trường.

Đối với tổ chức đoàn trường học, việc tổ chức các hoạt động phong trào nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia là vô cùng quan trọng. Các hoạt động tổ chức phải đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của đoàn viên thanh niên. Trong những năm qua, Đoàn trường đã dần khắc phục những tồn tại



trong khâu tổ chức hoạt động, từ những hoạt động tự phát, thiếu kế hoạch sang có kế hoạch cho từng tuần, từng tháng, từng năm, từng chủ điểm hoạt động. Các hoạt động được tổ chức không chỉ mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức mà còn chú ý phát triển theo chiều sâu. Các hoạt động được Đoàn trường tổ chức thường niên như: Cuộc thi “Luật an toàn giao thông”, các Hội thi, Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng mừng xuân”, ngày thành lập Đoàn (26/3), tổ chức diễn đàn “Thanh niên vì ngày mai lập nghiệp” với các môn thi đấu bóng đá, đá cầu, cầu lông... Đây là những sân chơi bổ ích, lành mạnh để học sinh thể hiện tài năng, niềm say mê hoạt động và là nơi để giao lưu học hỏi của các đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn cơ sở.

Cách đây 30 năm, cùng với sự ra đời của trường THPT Lâm Hà, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhà trường cũng được thành lập. Hoạt động Đoàn trong những ngày đầu mới thành lập trải qua không ít những khó khăn và thử thách. Cơ sở vật chất thiếu thốn, khó khăn về đội ngũ lẫn kinh nghiệm tổ chức... đòi hỏi thầy, trò và các đoàn viên thanh niên trong nhà trường phải vượt qua những thử thách để tự khẳng định mình. Từ đó đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng nhiệm vụ phát triển đất nước, phù hợp với sự phát triển nhận thức của thanh niên. Đoàn trường thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Chi bộ, của Đoàn cấp trên, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo nhà trường, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các tổ bộ môn, của giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt là lòng nhiệt tình, sự sáng tạo trong hoạt động của các thế hệ cán bộ Đoàn và sự đóng góp công sức của toàn thể đoàn viên thanh niên.

Chặng đường ba mươi năm qua đã để lại dấu ấn của nhiều thế hệ thầy cô giáo giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường, đã đóng góp công sức, trí tuệ và nhiệt huyết cho hoạt động của Đoàn trường THPT Lâm Hà đạt thành tích cao nhất. Đó là thầy Trần Văn Trí, thầy Trần Ngọc Điềm, học sinh Chế Thị Phương Nam, thầy Trần Hùng, cô Phan Thanh Mai, thầy Phan Bá Thắng, thầy Ngô Thanh Tâm, thầy Nguyễn Văn Mạnh, thầy Bùi Duy Hiếu, thầy Thái Ngọc Lợi, thầy Nguyễn Thanh Tâm, thầy Kiều Đức Hùng, thầy Bùi An Hùng.



Trong năm học 2015 – 2016, Đoàn trường THPT Lâm Hà có 33 chi đoàn (01 chi đoàn giáo viên, 32 chi đoàn học sinh). Hơn 1400 đoàn viên thanh niên đang học tập và rèn luyện, trong đó trên 1200 đoàn viên là học sinh. Ban chấp hành Đoàn trường gồm 15 đồng chí (04 đồng chí là giáo viên, 11 đồng chí là học sinh) và 32 chi đoàn cơ sở. Ban thường vụ gồm 05 đồng chí, 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, 02 thường vụ. Hoạt động dạy – học và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên được Đoàn trường xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của mình. Với đặc điểm là tổ chức Đoàn trường học, với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Đoàn trường thường



xuyên tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên lao động tạo cảnh quan sư phạm trong nhà trường. Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên trực trái buổi để ổn định nề nếp học sinh. Bên cạnh đó Đoàn trường cũng chú trọng các hoạt động tình nguyện, nhân đạo như: Phát động hiến máu nhân đạo theo chủ trương của huyện, phát động tinh thần “tương thân tương ái”,

phong trào “ủng hộ bạn nghèo”, “ủng hộ Trường Sa”..., thành lập quỹ học bổng cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường từ nhiều nguồn kinh phí. Đoàn viên thanh niên cũng có nhiều đóng góp để xây dựng một số “công trình thanh niên” có ý nghĩa trong nhà trường như trồng cây xanh, trồng hoa, tham gia làm việc tốt...

Hoạt động phong trào, giao lưu với các đơn vị bạn cũng được Đoàn trường chú trọng và tổ chức thường xuyên. Qua các buổi giao lưu đã để lại những ấn tượng đẹp và những tình cảm lưu luyến khó quên trong lòng mỗi người tham gia.

Công tác phát triển đoàn, tham gia xây dựng Đảng cũng là nhiệm vụ thường xuyên và đã được Đoàn trường hoàn thành tốt. Mỗi năm đã kết nạp hơn 500 đoàn viên mới, phần đầu trên 95% học sinh khối 12 tốt nghiệp phải là đoàn viên, đã làm tốt công tác phát triển Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.



Với những việc đã làm được, nhiều năm liền Đoàn trường được Đoàn cấp trên xếp loại Đoàn trường vững mạnh cấp tỉnh, là đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học của tỉnh nhà. 30 năm phấn đấu và trưởng thành, nhìn lại chặng đường đã qua, các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã và đang lao động, học tập và rèn luyện dưới mái trường này không khỏi tự hào. Sự trưởng thành và những thành tích đạt được là niềm động viên to lớn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, là niềm tin, là động lực để tập thể Đoàn trường có những cống hiến lớn hơn nữa trong tương lai.

Chúng ta phấn khởi đang được sống trong môi trường xã hội đổi mới và phát triển. Trong những năm tới, những cán bộ Đoàn trường còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động để xây dựng Đoàn trường thực sự là tổ chức của thanh niên và là



mặt trận có hiệu quả đoàn kết tập hợp thanh niên, nỗ lực trong phong trào học tập và rèn luyện để xứng đáng với ngôi trường mang tên quê hương mới Lâm Hà.

Để có được những thành công như ngày hôm nay, Đoàn trường THPT Lâm Hà nhiệm kỳ 2015 – 2016 xin gửi lời tri ân đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo – những người tiên phong đã gây dựng và phát triển tổ chức Đoàn trường vững mạnh. Vì công tác thu thập thông tin, sưu tầm tư liệu còn hạn chế nên



Ban chấp hành Đoàn trường đương nhiệm xin được phép viết những cứ liệu ở thời điểm hiện tại.



TỔ TOÁN - TIN

30 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG...

Thầy Nguyễn Hữu Dũng
Tổ trưởng tổ Toán – Tin



Trải qua 30 năm, cùng với sự phát triển đi lên của nhà trường, tổ Toán ngày ấy và tổ Toán – Tin bây giờ đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, phấn đấu không ngừng để thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tổ Toán – Tin trường THPT Lâm Hà xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh, phụ huynh bao thế hệ, tạo được lòng tin ở các cấp lãnh đạo, tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Ngày đầu mới thành lập vào năm 1985, trường mang tên cấp II-III Đinh Văn với chỉ hai tổ chuyên môn là tổ Tự nhiên và tổ Xã hội. Môn Toán thuộc tổ Tự nhiên gồm 02 giáo viên là thầy Hoàng Minh Đức và thầy Đào Quang Hưng. Hai năm sau, năm 1987 hai tổ chuyên môn được tách thành nhiều tổ và tổ Toán được ra đời gồm 03 giáo viên: thầy Đào Quang Hưng (tổ trưởng), thầy Phan Cường Thọ và thầy Bùi Xuân Lan. Năm 1988, thầy Đinh Tuyết về trường; và năm sau có thêm cô Lê Thị Mỹ Ngọc. Cuộc sống của thầy cô lúc bấy giờ vô cùng thiếu thốn và khó khăn. Lớp học là những nhà cấp bốn đơn sơ dưới chân đồi (địa điểm bây giờ là UBND huyện Lâm Hà); thầy trò chia nhau từng củ sắn, củ khoai, ít gạo ruộng mà các thầy cô tự trồng ngoài giờ lên lớp. Vậy mà cả thầy cô tổ Toán ngày ấy vẫn chung tay vượt qua và làm nên những điều kỳ diệu và đáng nể phục để cùng hòa vào các thành tích chung của nhà trường.

Cùng với sự đi lên của đất nước, yêu cầu của ngành giáo dục, trường ngày một phát triển, đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Tổ Toán có thầy cô chuyển đơn vị công tác, lại có thầy cô đến: thầy Hoàng Ngọc Hùng, thầy Trần Yên Sơn, cô Đinh Thị Tý, thầy Đào Xuân Thanh, cô Vũ Ngọc Khánh Ngân, thầy Đặng Quốc Phong, cô Trần Thị Chung,...



Năm 2005, môn Tin học được đưa vào hệ thống giáo dục THPT và tổ Toán được đổi tên thành tổ Toán – Tin.

Dựa trên nền tảng vững chắc ấy, tổ Toán – Tin trường THPT Lâm Hà đang ngày một phát triển. Hiện tại tổ Toán – Tin có 15 thành viên, trong đó 12 giáo viên môn Toán và 03 giáo viên môn Tin – là tổ chuyên môn có lực lượng hùng hậu nhất trường THPT Lâm Hà.

Nhờ có sự chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo nhà trường và sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí tổ trưởng qua các thời kỳ: thầy Hoàng Minh Đức (1985 đến 1987), thầy Đào Quang Hưng (1987 đến 1990), thầy Đinh Tuyết (1990 đến 1992), thầy Đào Quang Hưng (1992 đến 1995), thầy Bùi Xuân Lan (1995 đến 2004), thầy Nguyễn Hữu Dũng (2004 đến nay) các tổ viên có cơ hội phát triển và ứng dụng khả năng sáng tạo và lòng đam mê khoa học của mình vào công việc, thể hiện sự tận tụy hết lòng vì học sinh. Mỗi thành viên tổ Toán – Tin là những thầy cô vững vàng về chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy, có ý thức kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Vì vậy chất lượng bộ môn Toán và Tin ngày càng được khẳng định và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Nhiều thầy cô giáo

từ tổ Toán – tổ Toán – Tin đã và đang đảm đương các cương vị cao trong và ngoài ngành. Thật đổi tự hào mỗi khi nhắc đến tên các thầy giáo, cô



giáo: thầy Đinh Tuyết (nguyên Phó Trưởng phòng Trung học – Sở GD – ĐT Lâm Đồng), thầy Phan Cường Thọ (nguyên Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà từ năm 1992 đến năm 2004 và nay là Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, Lâm Đồng), thầy Đào Quang Hưng (Trưởng phòng Trung học – Sở GD – ĐT Lâm Đồng), thầy Bùi Xuân Lan (nguyên Phó Hiệu trưởng trường THCS – THPT Phi Liêm; Phó Chánh văn phòng huyện ủy huyện Đam Rông), và nhiều đồng chí từng là Chủ tịch Công đoàn, trưởng ban thanh tra, trưởng các ban, các tổ chức trong nhà trường...

Về thế hệ trẻ, nhiều cựu học sinh đã trở thành các thầy cô giáo cùng chuyên ngành Toán phục vụ tại huyện nhà, có thầy Huỳnh Công (Hiệu phó – trường Dân tộc Nội trú huyện Lâm Hà); thầy Bùi Văn Sơn (Hiệu phó – trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Lâm Hà); ngoài ra tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có cô Ngô Thị Thùy Trang (tổ trưởng tổ

Toán), cô Đinh Thị Thanh Huyền và thầy Đinh Minh Hoàng cùng giảng dạy tại trường; cô Ngô Thị Hồng Cúc, cô Trần Thị Thanh Bình Ý, thầy Ngô Văn Tuấn và thầy Võ Quang Trung hiện là các thành viên của tổ Toán – Tin thuộc trường THPT Lâm Hà; tại trường THPT Tân Hà – Lâm Hà, thầy Đặng Quốc Phong (tổ trưởng tổ Toán), cô Đoàn Hồng Thúy (giáo viên); tại trường THPT Lê Quý Đôn – Lâm Hà có cô Bạch Thị Mai, cô Hoàng Thị Hà Vân, cô Nguyễn Thị Thùy Vân; thầy Nguyễn Quốc Hoàn (giáo viên trường THPT Thăng Long – Lâm Hà) ...

Tổ Toán – Tin hiện tại, về trình độ chuyên môn 100% giáo viên đạt chuẩn. Các thầy cô tích cực tham gia các hoạt động của trường và đạt được những thành tích nhất định. Thầy Nguyễn Hữu Dũng, thầy Nguyễn Văn Thịnh đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở một số năm học. Một số thầy cô đã được công nhận giáo viên giỏi cấp trường: cô Nguyễn Thị Kim Chi, thầy Nguyễn Công Đức, thầy Võ Quang Trung, thầy Nguyễn Văn Thịnh và thầy Hồ Mạnh Hùng.

Tổ đã thực hiện được nhiều chuyên đề: “Hoạt động ngoại khóa”, “Đổi mới phương pháp dạy học”, “Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học”, “Phương pháp giải những bài toán khó cho học sinh khá, giỏi”, “Đổi mới về sinh hoạt tổ chuyên môn”,... Công tác giáo dục mũi nhọn được quan tâm. Một số thầy cô trong tổ tham



gia bồi dưỡng học sinh giỏi như thầy Nguyễn Hữu Dũng, thầy Lê Văn Hương, thầy Nguyễn Công Đức đạt kết quả cao. Có học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh môn Toán như:

Học sinh Cao Tiến Đức (khóa 2007 – 2010) đạt giải khuyến khích môn Toán cấp quốc gia năm học 2008 – 2009, hiện đang nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành công nghệ thông tin tại Cộng hòa Pháp.

Các học sinh đạt giải môn Toán: học sinh Trần Hà Ly giải nhì cấp tỉnh năm học 2010 – 2011, học sinh Nguyễn Phú Sang giải nhì cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, học sinh Nguyễn Thị Thùy Trang giải ba cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, học sinh Vũ Bảo Ngọc giải khuyến khích cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, học sinh Đinh Thị Phương giải ba cấp tỉnh năm học 2014 – 2015,

Các học sinh đạt giải trong các cuộc thi giải Toán qua mạng: học sinh Nguyễn Phú Sang giải khuyến khích cấp quốc gia năm học 2012 – 2013 và giải nhất cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, học sinh Lê Hoài Bảo lớp 10A₁ đạt giải nhất cấp tỉnh năm học 2014 – 2015...



Với những thành tích trên, chúng tôi có thể tự hào nói rằng: tổ Toán – Tin đã, đang và sẽ mãi là tổ chuyên môn có năng lực chuyên môn cao, nhiệt tình, tận tụy trong giảng dạy nên trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình, tất cả thành viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể tổ Toán –Tin trường THPT Lâm Hà phát huy truyền thống tốt đẹp của bao thế hệ đi trước, tiến bộ không ngừng và sẽ đạt được những thành tích mới.

30 năm – một chặng đường gian nan mà vinh quang và rất đỗi tự hào – đó là tiền đề vững chắc mở ra tương lai đầy hứa hẹn, đòi hỏi mỗi thành viên tổ Toán – Tin hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình để không phụ niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh, giữ vững và phát triển thương hiệu trường THPT Lâm Hà – “một điểm sáng về giáo dục THPT” vùng Tây Nguyên, hướng đến trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2015 – 2016.



TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thầy Phan Bá Thắng
Tổ trưởng tổ Vật lý – Công nghệ



Những năm đầu tiên của Trường THPT Lâm Hà cũng là những năm huyện Lâm Hà mới thành lập, khó khăn, vất vả trăm bề. Môn Vật lý lúc đó thuộc tổ Tự nhiên với những thế hệ giáo viên đầu tiên là cô Nguyễn Thị Hồng, thầy Trần Văn Trí. Thầy cô dạy ở trường được một thời gian ngắn rồi đều chuyển công tác, hiện tại thầy Trí đang công tác tại Trung Tâm giáo dục Thường xuyên Đà Lạt

Ngay sau đó, thầy Nguyễn Ngọc Minh về nhận công tác. Đây là thầy giáo gắn



Tổ Vật Lý - Trường THPT Lâm Hà

bó với trường ngay từ khi mới thành lập và là tổ trưởng lâu năm nhất của tổ Vật lý – Công nghệ. Thầy đã có nhiều đóng góp to lớn trong giảng dạy, đào tạo mũi nhọn, xây dựng đội ngũ... Nhiều học sinh đỗ đạt vào các trường Đại học và tiếp tục nghiên cứu xuất phát từ tình yêu và đam mê với môn Vật lý do thầy giảng dạy. Hiện thầy đã nghỉ hưu, sống tại khu phố Sê nhắc, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.

Những năm 90, nhiều thầy giáo lần lượt tề tựu về trường, đó là thầy Trần Hùng, thầy Phan Bá Thắng, thầy Nguyễn Đức Thọ, thầy Thái Ngọc Lợi, thầy Phan Ngọc Thành, thầy Trần Đình Mỹ Ngọc, thầy Nguyễn Đăng Thắng, thầy Nguyễn Đình Thành... Nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy nhưng nhiều thầy giáo tổ Vật lí đã kiêm nhiệm nhiều vị trí



khác nhau như công tác Đoàn TNCS HCM (thầy Trần Hùng, thầy Thái Ngọc Lợi), Chủ tịch Công đoàn nhà trường (thầy Trần Hùng). Thầy Trần Đình Mỹ Ngọc không quản ngại xa xôi đi xe đạp vào dạy tại phân hiệu Tân Hà...

Thời gian trôi qua, nhiều thầy giáo đã chuyên công tác, đảm nhận nhiều trọng trách ở các cơ quan khác như thầy Nguyễn Đình Thành, thầy Thái Ngọc Lợi, thầy Nguyễn Đức Thọ... Những giáo viên còn lại luôn nêu cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thầy Trần Hùng về công tác tại trường từ năm 1993 tới nay, là Thạc sĩ đầu tiên của Trường (cùng với cô Phan Thanh Mai – Thạc sĩ Ngữ văn), nhiều năm liền là tổ trưởng chuyên môn và hiện tại thầy là Phó Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà.

Tổ cũng chào đón nhiều thành viên mới như cô Nguyễn Thị Hiền, cô Nguyễn Thị Tình, thầy Vũ Tùng Lâm, thầy Hoàng Quốc Việt, thầy Đinh Xuân Hưng, thầy Phạm Viết Thắng. Đa số là giáo viên trẻ mới tốt nghiệp Đại học nhưng cũng có giáo viên chuyển công tác đến (thầy Đinh Xuân Hưng, thầy Phạm Viết Thắng). Vì vậy, tay nghề của giáo viên trong tổ khá vững vàng, đội ngũ từ đây ổn định.

Từ năm học 2014 đến nay, tổ Vật lí – Công nghệ do thầy Phan Bá Thắng làm tổ trưởng. Được bố trí 1 phòng bộ môn, thiết bị dạy học luôn được tu bổ, giáo viên không ngừng tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn và công nghệ thông tin để phát huy thế mạnh của tổ.

Trải qua bao thế hệ giáo viên đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và thành đạt. Có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và được chọn vào đội tuyển quốc gia của bộ môn Vật lí. Nhiều học sinh hiện là cán bộ cốt cán của đất nước cũng như các nhà nghiên cứu, các doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực của đất nước và cả ở nước ngoài.

TỔ HÓA HỌC

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thầy Cao Tiến Sơn
Tổ trưởng tổ Hóa học



Cô Trịnh Thị Hải Hà
Tổ phó



Tổ bộ môn Tự nhiên được thành lập từ năm học 1985 – 1986, do thầy Đinh Tuyết làm tổ trưởng, với 2 giáo viên dạy hóa là thầy Nguyễn Hữu Hóa và thầy Cao Tiến Sơn. Sau đó, tổ Tự nhiên tách ra thành tổ Toán – Lí và Hóa – Sinh – Thể dục, do cô Nguyễn Thị Chiêu làm tổ trưởng với 3 giáo viên dạy hóa là thầy Nguyễn Hữu Hóa, thầy Cao Tiến Sơn và thầy Phan Minh Hiệp.

Hiện tại, tổ Hóa học là một tổ chuyên môn riêng biệt với tổ trưởng là thầy Cao Tiến Sơn, Phan Văn Kiều (các năm học 2012 – 2014).

Từ khi thành lập trường THPT Lâm Hà đến nay, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự, có nhiều thầy cô chuyển đến rồi chuyển đi nhưng nội bộ tổ vẫn luôn đoàn kết, các thầy cô đi trước dìu dắt các thế hệ đi sau cùng phấn đấu vì mục tiêu chung: thầy cô luôn hết mình vì các thế hệ học trò, trong đó có nhiều em đạt kết quả cao môn Hóa trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thi đại học, hướng các em đến tương lai phát triển nghề nghiệp, vững bước trên con đường công danh sự nghiệp.

Trong những năm trở lại đây, tổ Hóa học luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao hơn trung bình của tỉnh, có học sinh giỏi cấp tỉnh, ...

Đáp ứng yêu cầu của bộ môn, số giáo viên của tổ ngày càng được tăng cường:



Thầy Nguyễn Hữu Hóa năm 1985 tham gia giảng dạy ở trường, hiện nay là Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt. Thầy Phan Minh Hiệp là cựu học sinh của trường sau một thời gian công tác thầy chuyển công tác về Sài Gòn. Thầy Trần Danh An, hiện nay là giáo viên trường THPT Chi Lăng – Đà Lạt. Thầy Lưu Văn Hanh, hiện nay là giáo viên trường THPT Lê Hồng Phong, Di Linh. Cô Nguyễn Thị Hồng Gấm, hiện nay là giáo viên trường

THPT Đambri, Bảo Lộc. Cô Chế Thị Hoài, hiện nay là giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt. Cô Lê Thị Tú Trâm hiện nay đang dạy học ở Sài Gòn. Cô Nguyễn Thị Diệu Thúy, cô Lê Thị Minh Huyền, hiện nay là giáo viên trường THPT Trần Phú – Đà Lạt. Cô Nguyễn Thị Bảo Châu, hiện nay là giáo viên trường Dân tộc Nội trú Đà Lạt.

Những thầy cô đã từng giảng dạy môn hóa tại trường, nay đã chuyển công tác nơi khác, hầu hết đều thành công trên những cương vị mới nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, về thăm lại trường trong những dịp đi công tác.

Những học sinh giỏi môn Hóa đã thành đạt:

Trần Quang Hiếu: Tiến sĩ Hóa phân tích hạt nhân, Đại học khoa học Sài Gòn.
Phạm Hồng Quân: Thạc sĩ, trường chuyên Trần Đại Nghĩa thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Văn Thái: giáo viên Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Triệu Tuấn Anh: nghiên cứu sinh hóa vô cơ ở Hàn Quốc. Trần Thị Long An: nghiên cứu sinh bảo vệ môi trường hóa dầu ở Liên Bang Nga. Cao Thị Phương Hạnh: nghiên cứu sinh hóa dược tại Cộng hòa Pháp. Trịnh Hồng Phương Dung: giảng dạy tại trường Cao đẳng Bách Việt. Phạm Quang Nhật: sinh viên trường Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Trần Thị Diễm Phương: Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có các cựu học sinh của trường nhưng đam mê hóa học và trở thành giáo viên dạy Hóa tại huyện nhà như thầy Bùi Văn Huấn (hiện là Phó Hiệu trưởng trường THPT Tân Hà), cô Trịnh Thị Hải Hà (là giáo viên trường THPT Lâm Hà), ...

Các thầy cô hiện đang công tác tại trường THPT Lâm Hà:

Kể từ khi thành lập trường THPT Lâm Hà, thầy Cao Tiến Sơn luôn là cánh chim đầu đàn, dẫn dắt rất nhiều thế hệ thầy cô đi sau vững bước trên bục giảng, tin tưởng vào nghề dạy học, dạy dỗ các thế hệ học sinh kiến thức chuyên sâu và ngày càng có nhiều học sinh thành đạt, thầy là tấm gương mẫu mực về lối sống giản dị, chân thành với tất cả mọi người xung quanh. Thầy Phan Văn Kiều đã từng công tác tại nhiều trường học, nhiều địa phương với các chức vụ khác nhau nhưng thầy luôn tâm niệm: Tất cả vì tương lai của các thế hệ học sinh. Thầy Nguyễn Thanh Tâm trong những năm qua luôn hoàn thành nhiệm vụ của Bí thư Đoàn trường, uốn nắn học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường, đưa phong trào của nhà trường, nhất là phong trào của khối học sinh ngày càng đi lên. Cô Trịnh Thị Hải Hà trong những năm qua luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương tốt cho học sinh noi theo, cô luôn tâm niệm “Không có gì là khó, chỉ là bạn có dám đương đầu với nó hay không”. Cô Nguyễn Thị Thu Hằng trong những năm qua luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tất cả



vì học sinh thân yêu. Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh có nhiều năm đạt thành tích Lao động tiên tiến xuất sắc. Cô Bùi Thị Sen trong những năm qua luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn học tập và phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục. Cô Nguyễn Thị Bình là giáo viên mới, cô đang cố gắng học hỏi trau dồi kinh nghiệm đứng lớp và khẳng định vị trí của mình trong tập thể nhà trường.

Hiện tại, nhân lực của tổ Hóa học đã đi vào ổn định, có các thế hệ thầy cô dày dặn kinh nghiệm và thế hệ nối tiếp luôn sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm thế hệ đi trước, tìm tòi, sáng tạo, rèn luyện tri thức mới, hết mình vì các thế hệ học trò, vì ngôi trường THPT Lâm Hà thân yêu. Hy vọng thời gian tới, tổ Hóa học có nhiều đóng góp hơn nữa vì mục tiêu chung của nhà trường.

Đò Đưa

Thầy Ngô Minh Khuê - Tổ Ngữ văn
(Kính tặng các thế hệ thầy cô giáo đã nghỉ hưu)

Đưa đò, rồi lại đưa đò

Một đời mãi miết sớm trưa với đò

Đến nay đã cập bến bờ

Người rời chôn cũ cho đò song đò

Trăng nghiêng trên bến đò chờ

Để cho người ở thẩn thờ niềm riêng

Người về xin vãng niềm tin

Bến xưa người ở vẫn chuyên đưa đò!



TỔ SINH - CÔNG NGHỆ NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 30 NĂM



Cô Lê Thị Xuân Mai
Tổ trưởng
tổ Sinh - Công nghệ



Cô Nguyễn Thị Thu Thúy
Tổ phó
tổ Sinh - Công nghệ

Đến năm học 2015 – 2016, trường THPT Lâm Hà tròn 30 tuổi. Sự lớn mạnh không ngừng và những thành tích đạt được của thầy và trò nhà trường là nhờ sự lãnh đạo sát sao, tâm huyết của Ban giám hiệu, tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng vượt khó của các thầy cô giáo, cùng các thế hệ học sinh thân yêu của trường.

Ba mươi năm thấm thoát đã trôi qua, cùng với sự phát triển đi lên của nhà trường, tổ Sinh ngày ấy và tổ Sinh – Công nghệ hôm nay đã vượt qua không ít khó khăn, từng bước trưởng thành với nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Lâm Hà ngày ấy là vùng kinh tế mới rất hoang sơ, hẻo lánh. Sự kiện thành lập trường cấp II – III Đình Văn (nay là trường THPT Lâm Hà) vào năm 1985 là dấu ấn hứa hẹn một tương lai tươi sáng và rộng mở.

Ngày đầu mới thành lập trường chỉ có 2 tổ chuyên môn là tổ Tự nhiên và tổ Xã hội (môn Sinh học thuộc tổ Tự nhiên với 2 giáo viên là thầy Phạm Văn Đăng và cô Nguyễn Thị Phương Thảo). Cuộc sống của các thầy, cô gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn (tiền lương rất thấp, thuê ruộng làm lúa, ăn rau tàu bay, nước uống lấy từ khe suối, tắm giặt ở sông Đa Dâng), lớp học là những dãy nhà cấp bốn đơn sơ (bây giờ là UBND huyện Lâm Hà). Học sinh không có đồng phục, nhà xa, học thì đi bộ... nhưng thầy trò rất giàu tình cảm chia nhau từng củ sắn, củ khoai, quả chuối, ít gạo... Hơn nữa, đặc thù của môn Sinh học kiến thức trừu tượng lại không có đồ dùng trực quan, không có phòng thực hành thí nghiệm nên khó truyền tải kiến thức theo ý muốn... Khó khăn, vất vả như vậy nhưng các thầy, cô vẫn vượt qua, vẫn yêu nghề, đem sức lực và trí tuệ của mình để dạy dỗ đàn em thân yêu và xây dựng mái trường ngày càng phát triển trên quê hương mới Lâm Hà.

Cùng với sự phát triển của đất nước, nhu cầu của xã hội, yêu cầu của ngành giáo dục, trường ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Vì vậy, từ 2 tổ chuyên môn được tách thành nhiều tổ. Đến năm 2004 tổ Sinh – Công nghệ ra đời và đã qua hai lần tách tổ: tổ Hóa – Sinh – Thể Dục (từ năm 1997 – 1999 cô Nguyễn Thị Chiều làm tổ trưởng). Tổ Sinh – Thể dục do cô Nguyễn Thị Hoạt làm tổ trưởng.

Tổ Sinh – Công nghệ đã từng có đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, say mê, nhiệt tình giảng dạy. Từ chỗ nhà trường chỉ có hai giáo viên Sinh học (cả cấp II, III) đến lúc đông nhất là 11 giáo viên (khi đó trường có 43 lớp).



Thật tự hào mỗi khi nhắc đến tên các thầy, cô giáo đã tham gia giảng dạy ở trường nhưng nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác như: thầy Phạm Văn Đăng sau thời gian công tác thầy đã mất, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, thầy Nguyễn Tấn Tùng, cô Nguyễn Thị Chiêu, cô Nguyễn Thị Chinh, cô Nguyễn Thị Hoạt, thầy Lâm Văn Hà, cô Lê Thị Hồng Xuyên, cô Nguyễn Thị Quỳnh Nhi.

Tổ Sinh – Công nghệ có truyền thống đoàn kết, có người mới ra trường, có người thâm niên công tác gần 30 năm song tất cả vẫn thương yêu, giúp đỡ nhau về mọi mặt cả chuyên môn lẫn đức độ làm thầy, nhiệt tình giúp đỡ các thành viên trong tổ khi gặp khó khăn, đau ốm. Trong sinh hoạt chuyên môn thường xuyên được coi trọng các vấn đề: rèn luyện đạo đức tác phong người thầy, thường xuyên tự học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp ý kiến với nhau chân thành, thẳng thắn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường và ngành tổ chức... Vì vậy, nhiều năm liền tổ Sinh – Công nghệ đều đạt là tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Ban giám hiệu tin tưởng tín nhiệm, các thành viên trong tổ đều được đồng nghiệp và các thế hệ học sinh yêu mến, kính trọng.

Sự lớn mạnh không ngừng và những thành tích đạt được của tổ là kết quả từ sự lãnh đạo sát sao, tâm huyết của Ban giám hiệu và sự chỉ đạo trực tiếp của các thầy, cô tổ trưởng qua các thời kỳ: thầy Phạm Văn Đăng (1985 đến 1987), cô Nguyễn Thị Chiêu (1988 đến 2000), cô Nguyễn Thị Hoạt (2001 đến 2012), cô Lê Thị Xuân Mai (2013 đến nay). Các thành viên trong tổ có khả năng tư duy sáng tạo, đam mê khoa học, luôn tận tụy, say mê nhiệt tình trong công tác với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”. Nhờ đó chất lượng bộ môn Sinh – Công nghệ ngày càng được nâng cao và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Tổ Sinh – Công nghệ rất tự hào vì đã có nhiều thầy, cô thành đạt đóng góp nhiều cho sự nghiệp giáo dục như: thầy Nguyễn Tấn Tùng (Hiệu trưởng trường THPT Thăng Long – Lâm Hà), cô Nguyễn Thị Chiêu (Phó Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà), cô Nguyễn Thị Hoạt, cô Lê Thị Xuân Mai là tổ trưởng tổ chuyên môn trong nhiều năm. Có nhiều cựu học sinh của trường đã và đang công tác ở tổ như: cô Huỳnh Thị Mỹ Trang (Thạc sỹ), thầy Lâm Văn Hà (hiện đang bảo vệ luận văn Tiến sỹ), cô Nguyễn Thị Thu Thúy, cô Đỗ Thị Quỳnh Giang, cô Phan Thị Hải Lý.

Đến nay, tổ Sinh – Công nghệ có 6 thành viên: cô Lê Thị Xuân Mai (tổ trưởng), cô Nguyễn Thị Thu Thúy (tổ phó), cô Huỳnh Thị Mỹ Trang, cô Trần Thị Hồng Gấm, cô Đỗ Thị Quỳnh Giang, cô Phan Thị Hải Lý.

Về trình độ chuyên môn 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 2 giáo viên đạt trên chuẩn (cô Lê Thị Xuân Mai và cô Huỳnh Thị Mỹ Trang). Thành tích đạt được của các giáo viên

trong các năm qua: 4 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường: cô Lê Thị Xuân Mai (5 năm), cô Nguyễn Thị Thu Thúy (3 năm), cô Đỗ Thị Quỳnh Giang (2 năm), cô Trần Thị Hồng Gấm (2 năm); 3 giáo viên đã đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong đó: cô Lê Thị Xuân Mai (4 năm), cô Nguyễn Thị Thu Thúy (2 năm), cô Đỗ Thị Quỳnh Giang (1 năm); 4 giáo viên chủ nhiệm xuất sắc: cô Đỗ Thị Quỳnh Giang (6 năm), cô Phan Thị Hải Lý (5 năm), cô Lê Thị Xuân Mai (4 năm), cô Nguyễn Thị Thu Thúy (2 năm); 2 giáo viên đạt giáo viên “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”: cô Lê Thị Xuân Mai (2 năm), cô Phan Thị Hải Lý (1 năm), qua các năm học tất cả các giáo viên trong tổ đều nhận được giấy khen Lao động tiên tiến.

Trải qua các giai đoạn dù khó khăn tổ vẫn luôn tích cực đẩy mạnh công tác tự nghiên cứu khoa học, tìm tòi, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học (đạt giải C làm đồ dùng dạy học cấp tỉnh năm 2013), viết sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện được nhiều chuyên đề, hoạt động ngoại khóa: “Sức khỏe sinh sản vị thành niên”, “Đổi mới phương pháp dạy học”, “Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học”, “Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn”, soạn giảng theo phương pháp tích hợp, tham gia thi “Soạn bài tích hợp liên môn”, thi giáo án điện tử, hướng dẫn học sinh làm đề tài nghiên cứu khoa học. Tổ Sinh – Công nghệ luôn được Ban giám hiệu nhà trường và các thể hệ học sinh đánh giá cao về công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng với điểm số cao. Trong đó có các thầy cô giáo ngày đêm miệt mài, thầm lặng đóng góp sức mình vào thành tích đó như: cô Nguyễn Thị Chiêu, cô Nguyễn Thị Hoạt, cô Lê Thị Xuân Mai... và trong 10 năm gần đây có những học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH	NĂM HỌC	GIẢI THƯỞNG
01	Đinh Thị Kim Phương	2005 – 2006	Ba
02	Nguyễn Thị Thùy Vân	2005 – 2006	Ba
03	Nguyễn Thị Trang	2005 – 2006	KK
04	Huỳnh Thị Ngọc Trang	2006 – 2007	KK
05	Đỗ Thị Phương Loan	2008 – 2009	KK
06	Bùi Thị Vân Nhi	2008 – 2009	KK
07	Phạm Quốc Hưng	2009 – 2010	Nhi
08	Nguyễn Xuân Nam Phương	2009 – 2010	KK
09	Phạm Quốc Hưng	2009 – 2010	Ba - Giải toán casio
10	Võ Huyền Trang Nữ	2009 – 2010	KK- Giải toán casio
11	Cao Nhật Linh	2011 – 2012	Ba
12	Phạm Thị Bích Ly	2011 – 2012	Ba
13	Hoàng Thị Hồng Thương	2012 – 2013	Nhi

14	Lê Minh Phúc	2012 – 2013	KK
15	Hoàng Thị Hồng Thương	2012 – 2013	Nhi - Giải toán casio - Tham gia thi quốc gia
16	Phùng Thị Thêu	2013 – 2014	Nhi
17	Đàm Nhật Hào	2014 – 2015	KK
18	Khổng Minh Cường	2014 – 2015	KK
19	Nguyễn Ngọc Lan Hương	2014 – 2015	KK
20	Lê Thị Huyền Ân	2014 – 2015	KK

Hiện nay, tổ Sinh – Công nghệ tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được và trở thành một tổ xung kích trong công tác giảng dạy và các phong trào thi đua của nhà trường. Tổ đã có phòng thực hành bộ môn (nhưng cấu trúc phòng, thiết bị thực hành chưa phù hợp... nên vẫn còn nhiều khó khăn), có máy chiếu, phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, phong trào tự học, tự bồi dưỡng luôn được thực hiện với tinh thần cao, không ngừng vươn lên nắm bắt kiến thức, khoa học công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy. Thực hiện với tinh thần “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt – học tốt”.

Nhìn lại chặng đường 30 năm đã qua, cùng với với những thành quả đã được ghi nhận, còn có rất nhiều những cống hiến thầm lặng của nhiều thầy cô giáo trong tổ. Những cống hiến đó được tạo nên từ sự hi sinh vượt khó, xuất phát từ ý thức trách nhiệm và tình yêu thương học trò của mỗi thầy cô giáo. Đó là những cống hiến chưa được tổng kết và cũng khó lòng để nói cho hết, nhưng là phần không nhỏ để tạo nên bề dày truyền thống, sự lớn mạnh của tổ Sinh – Công nghệ nói riêng và sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.



Truyền thống của tổ là đoàn kết, thống nhất, thương yêu giúp đỡ nhau chân thành, không ngừng rèn luyện đạo đức và chuyên môn... Có biết bao điều chúng tôi còn muốn nói về đồng nghiệp thân yêu, về các thế hệ học trò... trong phạm vi của bài viết là lời tri ân với đồng nghiệp, với bao thế hệ học trò đã sát cánh bên chúng tôi trong hành trình đã qua, chấp cánh cho tổ Sinh – Công nghệ hôm nay thêm vững

tin tiếp tục truyền thống, vững bước đi lên cùng với các tổ chuyên môn trong trường phấn đấu xây dựng trường THPT Lâm Hà trở thành trường chuẩn quốc gia, mãi mãi là niềm tự hào của bao thế hệ học trò và sự tin tưởng của nhân dân.

TỔ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG THÀNH CÔNG TỪ SỨC TRẺ VÀ ĐOÀN KẾT

Thầy Đoàn Minh Cường
Tổ trưởng
tổ Thể dục – Quốc phòng



Từ khi Trường THPT Lâm Hà vừa thành lập, bộ môn Thể dục sinh hoạt chung với tổ Tự nhiên, giảng dạy môn thể dục do thầy Nguyễn Tấn Hoàng phụ trách. Sau một thời gian dài gây dựng và phát triển bộ môn tại trường, thầy đã chuyển công tác và hiện đang giảng dạy tại trường THPT chuyên Thăng Long.

Xuất phát từ tổ Tự nhiên, tổ Sinh – Hóa – Thể dục được thành lập và ngày càng lớn mạnh. Lúc này bộ môn Thể dục do cô Lê Thị Tố Anh giảng dạy.

Đến năm 2005, tổ Thể dục – Quốc phòng chính thức được thành lập do thầy Đoàn Minh Cường làm tổ trưởng. Cùng thời gian này, thầy Nguyễn Thành Đô chuyển công tác và nay là Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn – Lâm Hà; thầy Nguyễn Khắc Sự chuyển công tác và đang giảng dạy tại Đà Lạt. Với đội ngũ giáo viên ổn định, trẻ tuổi, đạt chuẩn về chuyên môn với nhiều chuyên ngành phù hợp với điều kiện và thể chất của bậc THPT như điền kinh, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua... các thành viên của tổ rất hăng hái, tâm huyết trong giảng dạy, đào tạo mũi nhọn cũng như hoạt động phong trào do Công đoàn, Đoàn TNCS HCM do nhà trường tổ chức.



Mỗi giáo viên không ngừng rèn luyện sức khỏe, khắc phục khó khăn về điều kiện sân bãi, thiết bị tập luyện, cập nhật thông tin thể thao, luật thi đấu để có phương pháp

dạy học hiệu quả nhất. Trong mỗi tiết học, giáo viên luôn làm mẫu động tác, hướng dẫn học sinh ân cần. Đối với chúng tôi, dạy Thể dục là nâng cao thể chất cho học sinh, giúp

các em nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe. Môn Thể dục đang góp phần hoàn thiện Đức - Trí - Thể - Mĩ cho học sinh.

Đến năm học 2015, tổ Thể dục – Quốc phòng có 8 thành viên, giảng dạy 2 môn Thể dục và Quốc phòng trong đó có 2 giáo viên nữ dạy Thể dục là cô Lê Thị Duyên và cô Nguyễn Thị Thanh. Dạy ngoài trời với thời tiết nắng gió hanh khô, sân tập thiếu bóng mát, nhà xa... đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe nhưng hai cô không quản ngại khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành nên các thầy cô đã phát huy được thế mạnh của mình trong giảng dạy, đào tạo mũi nhọn. Cô Lê Thị Duyên với đội tuyển Aerobic, cô Nguyễn Thị Thanh với đội tuyển cờ vua; thầy Đoàn Minh Cường, thầy Nguyễn Văn Mạnh, thầy Nguyễn Trúc Điệp với đội tuyển Điền kinh đã nhiều năm liền tham dự Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh và đạt kết quả rực rỡ: năm học 2011-2012 đạt giải ba toàn tỉnh; năm học 2012-2013 đạt giải nhì toàn tỉnh. Là mũi nhọn môn Cờ vua của tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm liền là đội dẫn đầu toàn tỉnh. Đến năm học 2015 – 2016, cùng Đoàn TNCSHCM nhà trường tổ chức thành công giải Cờ vua truyền thống 9 lần liên tiếp.

Giáo viên của tổ luôn tích cực hăng hái tham gia mọi hoạt động của nhà trường, nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi trong nhiều năm liền (cô Lê Thị Duyên, thầy Nguyễn Văn Mạnh...); tích cực tham gia các hoạt động



thể thao do Công đoàn ngành tổ chức (thầy Nguyễn Văn Mạnh). Tập thể tổ luôn đạt danh hiệu Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc. Có 3 đồng chí đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có được thành tích trên là do sự chỉ đạo kịp thời của Chi bộ - Ban Giám hiệu nhà trường; tổ chuyên môn và giáo viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sức trẻ; ý thức không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, “học đi đôi với hành”.



TỔ NGOẠI NGỮ NHÌN LẠI 30 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA...

Người ta thường nói: “Đất lành chim đậu”, quả thật không sai. Trường THPT Lâm Hà nay và trước 1985 được mang tên trường cấp 2-3 Đinh Văn đã chào đón rất nhiều cánh chim từ khắp dải đất hình chữ S thân thương này về đây hội tụ, mang theo những khát vọng cháy bỏng cho nghề TRỒNG NGƯỜI ấp ủ từ những bầu nhiệt huyết của lứa tuổi đôi mươi trên vùng đất CAO NGUYÊN xa xôi này. Và cho đến nay 10 con tim cháy bỏng vẫn còn đang tồn tại và sẽ mãi mãi ĐƯA NHỮNG CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC SANG SÔNG. Một số thầy cô đã từng gắn bó với nơi này bây giờ đã rời xa và vẫn tiếp tục sự nghiệp trồng người trên khắp mọi miền của đất nước như: thầy Phạm Huy Anh Tấn (Cao Đăng Sư phạm Đà Lạt), thầy Ha K’Lat (N’ Thol Ha), thầy Nguyễn Văn Quyền (Huế), cô Dung (Bảo Lộc), thầy Nguyễn Văn Vũ (thành phố Hồ Chí Minh), thầy Samuen (Đạ Đờn), thầy Giản (Nghệ An), cô Cúc (THPT Chu Văn An), cô Lê Thị Hà và Ngô Ngọc Hằng (THPT Tân Hà), thầy Ánh (Phú Sơn), cô Nguyễn Thị Tường Vy (THPT Chuyên Đà Lạt).



Cô Dương Thị Công Thùy
Trưởng tổ Ngoại Ngữ



Tổ Ngoại Ngữ trước kia cùng sinh hoạt chung với tổ Xã hội gồm: Văn, Sử, Địa, Công Dân và môn tiếng Anh và đến 1997 tách ra riêng thành tổ Ngoại Ngữ. Mặc dù hình thành muộn so với các tổ chuyên môn khác, hơn nữa các em học sinh trên vùng đất này theo bước chân lập nghiệp của gia đình từ khắp nơi về đây nên có nhiều khó khăn trong việc học Ngoại Ngữ so với học sinh thành phố nhưng tập thể thầy cô trong

tổ được sự quan tâm của BGH nhà trường cộng với kiến thức cũng như niềm đam mê giảng dạy vốn có, tổ chúng tôi cũng giành những thành tích đáng tự hào như: 2005-2006 có em Võ Thị Tú Anh đạt giải Ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, 2007-2008: Đỗ Thị Cẩm Châu đạt giải Khuyến khích (KK) học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, 2008-2009 và 2009-2010: Nguyễn Thị Thiên Phương đạt giải KK học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, 2012-2013: Đỗ Thị Tố Ngọc đạt giải KK học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, 2013-2014 Đỗ Thị Tố Ngọc đạt giải Ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Tổ Ngoại Ngữ chúng tôi cũng đã cố gắng để cho học sinh THPT Lâm Hà được ghi tên vào bảng thành tích học sinh thi Olympic tiếng Anh trên Internet như: 2012-2013 có 1 giải Ba quốc gia và 2 giải KK cấp tỉnh, 2013-2014 có 2 giải Ba và 4 giải KK cấp tỉnh, 2014-2015 có 3 giải Ba và 4 giải KK cấp



tỉnh và trong đó có 1 giải Ba cấp quốc gia. Đặc biệt em Đỗ Thị Tố Ngọc và em Nguyễn Khánh Hoàng Anh liên tục đạt giải từ KK đến giải Ba cấp tỉnh trong suốt Ba năm học phổ thông (lớp 10, 11 và 12). Đáng biểu dương hơn nữa là em Đỗ Thị Tố Ngọc và em Đinh Thị Lê Hằng đạt giải Ba quốc gia. Trong kỳ thi Hùng Biện Tiếng Anh của Sở Giáo dục Lâm Đồng tổ chức có em Hoàng Thị Quỳnh Tân đạt giải cho thí sinh có đề tài hay nhất về: “Chủ đề quê hương Lâm Đồng” năm 2010. Hiện nay những em từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh đã mang hành trang tri thức của mình đi khắp năm châu như em Võ Thị Tú Anh học tập và định cư ở Mỹ, và em Đỗ Thị Cẩm Châu du học ở Đài Loan. Còn nhiều thế hệ học sinh khác trưởng thành từ ngôi trường THPT Lâm Hà này đã, đang và sẽ ngày đêm cống hiến sức mình cho quê hương và tổ quốc Việt Nam thân yêu. Một điều duy nhất chúng tôi không thể không nói ở đây là những cựu học sinh của trường bây giờ là đồng nghiệp của tổ Ngoại Ngữ chúng tôi như: Cô Phan Thị Tố Quyên, cô Vy Lưu Ly Thảo và cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyên. Các thầy cô của tổ Ngoại Ngữ luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình như: Cô Dương Công Thị Thùy và cô Hoàng Thị Ngọc Hà nhiều năm đã góp phần cho tổ có nhiều học sinh giỏi và cũng liên tục đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Các thầy cô khác tuổi đời trên 30 và tuổi nghề từ 10 năm trở lên và liên tục là những giáo viên chủ nhiệm xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ như: Cô Phan Thị Tố Quyên, cô Nguyễn Thị Thiên An, thầy Nguyễn Văn Quang, cô Phạm Thị Thu Thảo, cô Vy Lưu Ly Thảo, cô Trương Ngọc Thảo Trang và cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyên. Tổ Ngoại Ngữ tưởng chừng như chỉ có 9 thành viên tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình trong thời đại mới nhưng đến tháng 10 năm 2014 lại đón một thành viên mới tuổi đời cũng 30 - cô Lê Thị Hoàng Minh lần đầu tiên bước chân vào môi trường giảng dạy phổ thông đầy mới mẻ này và con số 10 tròn là các thành viên của tổ chúng tôi hiện nay.

30 năm trôi qua biết bao thế hệ nối tiếp nhau cho sự nghiệp dạy và học trên mảnh đất cao nguyên ấm áp tình người này. Tập thể tổ Ngoại Ngữ chúng tôi trưởng thành về mọi mặt và chứng kiến bao sự đổi thay của ngôi trường THPT Lâm Hà, BGH nhà trường đã có nhiều kế hoạch và chỉ đạo để làm cho trường đẹp hơn, giảng dạy chất lượng tốt hơn, học sinh chăm chỉ học



tập và ngoan hơn. Chính những điều này đã giúp cho tổ Ngoại Ngữ chúng tôi thêm niềm khích lệ để vững vàng đứng trên bục giảng, xứng đáng với niềm tin yêu của BGH, các bậc phụ huynh và học sinh trên vùng đất Lâm Hà “đang thay da đổi thịt” hàng ngày, xứng đáng là ngôi trường lớn trong huyện nhà. Chúng tôi luôn xiết tay nhau và hành động theo phương châm của người phương Tây: “Learn from the cradle to the grave” tạm dịch là: “Học từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi về cõi vĩnh hằng”. Chúng tôi sẽ không ngừng tự học hỏi để có vốn tri thức tinh hoa ươm mầm tài năng và chắp cánh cho học sinh ở ngôi trường THPT Lâm Hà bay cao khắp bốn phương trời.

TỔ NGŨ VĂN VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA NGƯỜI DẠY VĂN...

Cô Phan Thanh Mai – Tổ trưởng tổ Ngữ văn



hư một dòng suối nhỏ, tổ Ngữ văn cùng với những dòng suối khác âm thầm chảy miệt mài trong niềm tự hào và kiêu hãnh cùng đổ ra dòng sông lớn có tên trường THPT Lâm Hà đã tròn ba mươi năm tuổi. Qua các thời kì lịch sử gắn với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường, tổ được tách từ tổ Xã hội, chính thức ra đời từ năm 1999 với tên gọi tổ Văn. Hiện nay tổ có tên gọi Ngữ văn, gồm 11 thầy cô giáo, tất cả đều đạt chuẩn đào tạo. Hầu hết các thầy cô giáo tổ Ngữ văn vững về chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đóng góp tích cực vào các hoạt động của nhà trường, đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi cho địa phương huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.



Có thể nói, thật khó tìm lại đầy đủ những hình ảnh “cội nguồn” của tổ Ngữ văn, bởi đã có biết bao thế hệ thầy cô từng gắn bó và ra đi từ mái trường THPT Lâm Hà trong suốt ba mươi năm qua. Ngay từ những lớp học đầu tiên khi mới thành lập trường năm 1985, tuy chưa được định hình bóng dáng của tổ Ngữ văn, bởi lúc bấy giờ chỉ có hai tổ: Tự nhiên và Xã hội, nhưng môn Văn đã là một môn học chính và luôn giữ vị trí là môn học cơ bản của nhà trường. Ba mươi năm thăng trầm với biết bao thay đổi, “Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy – Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên” (Thế Lữ); thời gian đi qua, lớp bụi thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng trong kí ức của những ai đã từng một lần đi qua trên chuyến đò dòng sông tri thức mang tên trường THPT Lâm Hà cách đây ba thập kỷ vẫn mãi vẹn nguyên hình ảnh về thầy Nguyễn Văn Hương, cô Võ Thị Sửu, thầy Trần Ngọc Diễm. Đó là những người thầy đầu tiên đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, vất vả, thiếu thốn của “Nỗi đời cay cực đang giờ vuốt – Cơm áo không đùa với khách thơ” (Xuân Diệu) để truyền thụ cho các em học sinh thân yêu những kiến thức đầy giá trị nhân văn qua từng bài giảng văn tràn đầy lòng nhiệt huyết. Ngược dòng quá khứ ngẫm về những trang sử của nhà trường từ những năm đầu thành lập khi mà nơi đây còn là núi rừng heo hút, tên gọi huyện mới Lâm Hà chưa được khai sinh, mới thấy hết những tháng ngày đầy tự hào về thế hệ các thầy cô giáo lúc đó.

Từ những viên gạch đặt nền móng vững chắc ban đầu ấy để giờ đây, sau ba mươi năm nhìn lại, có biết bao thế hệ thầy cô đã thầm lặng cống hiến, đã ghi dấu ấn cuộc đời mình trong hành trình hình thành và phát triển tổ Ngữ văn trường THPT Lâm Hà:

T T	Họ và tên thầy, cô giáo	Năm sinh	Tốt nghiệp	Năm vào ngàn h	Trình độ	Thời gian dạy môn Ngữ văn tại trường	Chức vụ	Hiện nay
1	Thầy Nguyễn Văn Hương	1957	ĐHSP Vinh	1980	Thạc sỹ	Từ 1985 đến 1991	Hiệu trưởng từ 1985 đến 1991	Tổng Biên tập báo Lâm Đồng
2	Cô Võ Thị Sửu	1949	ĐHSP Hà Nội	1972	Cử nhân	Từ 1985 đến 1992	Tổ trưởng tổ Xã hội từ 1985 đến 1992	Đã nghỉ hưu từ năm 1992
3	Thầy Trần Ngọc Điềm	1963	ĐH Đà Lạt	1985	Cử nhân	Từ 1985 đến nay	Tổ trưởng tổ Xã hội từ 1992 đến 1999. Tổ trưởng tổ Văn từ 1999 đến 2005	Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà
4	Cô Phan Thanh Mai	1969	ĐH Đà Lạt	1992	Thạc sỹ	Từ 1994 đến nay	Tổ trưởng tổ Ngữ văn từ 2005 đến nay	Tổ trưởng tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà
5	Cô Dương Công Thị Thùy	1969	ĐH Đà Lạt	1994	Thạc sỹ	Từ 1996 đến 1998	Giáo viên	Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ THPT Lâm Hà
6	Thầy Cao Xuân Hoàn	1975	ĐH Huế	1996	Cử nhân	Từ 1997 đến 2005	Giáo viên	Đã chuyển công tác, làm việc tại Đà Lạt
7	Cô Nguyễn Thị Thái	1976	ĐH Đà Lạt	1998	Cử nhân	Từ 1998 đến 2009	Tổ phó tổ Ngữ văn từ 2006 đến 2009	Giáo viên Ngữ văn trường Dân tộc Nội trú tỉnh
8	Cô Lê Thị Oanh	1977	ĐH Đà Lạt	1999	Thạc sỹ	Từ 1999 đến 2000	Giáo viên	Phó Hiệu trưởng trường THPT Tân Hà, huyện Lâm Hà
9	Thầy Ngô Minh Khuê	1959	ĐHSP Vinh	1982	Cử nhân	Từ 1999 đến nay	Giáo viên	Giáo viên tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà

10	Cô Nguyễn Thị Lan	1976	ĐH Đà Lạt	1998	Cử nhân	Từ 2000 đến 2001	Giáo viên	Đã mất năm 2001 vì tai nạn giao thông
11	Cô Kim Thị Thủy	1977	ĐH Đà Lạt	2000	Thạc sỹ	Từ 2000 đến nay	Tổ phó tổ Ngữ văn từ 2011 đến nay	Tổ phó tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà
12	Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa	1978	ĐH Đà Lạt	2000	Thạc sỹ	Từ 2001 đến 2014	Giáo viên	Đang công tác biệt phái tại Lào
13	Cô Trần Thị Nhung	1978	ĐH Đà Lạt	2001	Cử nhân	Từ 2002 đến nay	Tổ phó tổ Ngữ văn từ 2010 đến 2011	Giáo viên tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà
14	Cô Lê Thị Thu (<i>Học sinh cũ của trường, niên khóa 1995 – 1998</i>)	1979	ĐHSP TPHCM	2002	Cử nhân	Từ 2002 đến nay	Giáo viên	Giáo viên tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà
15	Cô Nguyễn Thị Thu Thủy	1980	ĐH Tây Nguyên	2003	Cử nhân	Từ 2003 đến nay	Giáo viên	Giáo viên tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà
16	Thầy Bùi An Hùng	1981	ĐH Tây Nguyên	2003	Thạc sỹ	Từ 2003 đến nay	Giáo viên	Giáo viên tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà
17	Cô Nguyễn Thị Thành (<i>Học sinh cũ của trường, niên khóa 1994 – 1997</i>)	1978	ĐHSP TPHCM	2001	Cử nhân	Từ 2004 đến 2005	Giáo viên	Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Lâm Hà
18	Cô Nguyễn Thị Mộng Hoa Thuý (<i>Học sinh cũ của trường, niên khóa 1997 – 2000</i>)	1981	ĐHSP TPHCM	2004	Cử nhân	Từ 2004 đến nay	Giáo viên	Giáo viên tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà
19	Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng (<i>Học sinh cũ của trường, niên khóa 1997 – 2000</i>)	1982	ĐHSP TPHCM	2004	Cử nhân	Từ 2005 đến nay	Giáo viên	Giáo viên tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà

20	Cô Nguyễn Thị Bích Thuận	1982	ĐHSP TPHCM	2004	Cử nhân	Từ 2005 đến 2011	Giáo viên	Giáo viên Ngữ văn THPT Đức Trọng
21	Trương Thị Minh Phương (Học sinh cũ của trường, niên khóa 1998 – 2001)	1983	ĐH Đà Lạt	2005	Thạc sỹ	Từ 2005 đến 2006	Giáo viên	Công tác tại trường Đại học Yersin
22	Cô Đinh Thị Hằng (Học sinh cũ của trường, niên khóa 1998 – 2001)	1982	ĐH Đà Lạt	2005	Thạc sỹ	Từ 2006 đến nay	Giáo viên	Giáo viên tổ Ngữ văn THPT Lâm Hà

Từ khi còn sinh hoạt chung ở tổ Xã hội cũng như khi đã tách riêng, các thầy cô giáo tổ Ngữ văn luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi mặt hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều thầy cô giáo của tổ là những nhân tố nòng cốt đóng góp lớn trong việc xây dựng nhà trường như công tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm, công tác Công đoàn, công tác Đoàn Thanh niên. Hiện nay tổ có 6 thầy cô là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.



Ngoài những tiết dạy và học ở lớp, tổ Ngữ văn đã tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa rất thành công về các chuyên đề “Văn học dân gian”, “Thơ văn Nguyễn Trãi”, “Truyện Kiều của Nguyễn Du”, “Thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh”, “Thơ Tố Hữu”... cho học sinh các khối 10, 11, 12, vừa củng cố kiến thức vừa tạo hứng thú, niềm yêu thích cho các em. Hầu hết các thầy cô giáo trong tổ Ngữ văn đều tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp kiến thức liên môn có hiệu quả trong từng bài giảng.



Bên cạnh việc truyền thụ những tri thức về văn học và ngôn ngữ thì những thầy cô giáo dạy Ngữ văn còn bồi dưỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt, tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập tự cường, tinh thần dân chủ nhân văn; giáo dục cho học sinh trách nhiệm công dân, ý thức tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân

loại. Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, việc chú trọng xây dựng những tình cảm thắm mĩ và tình cảm nhân văn là điều mà tổ Ngữ văn quan tâm nhất. Những trăn trở về nghề, bao tâm huyết trên từng trang giáo án của các thầy cô giáo trong tổ sẽ góp phần nuôi dưỡng các thế hệ học sinh THPT Lâm Hà trưởng thành, tung cánh bay đi khắp bốn phương trời. Tổ Ngữ văn luôn mang theo niềm tin ấy trong suốt hành trình **ĐẠY CHỮ – ĐẠY NGƯỜI** của mình.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tổ Ngữ văn là một trong những tổ chuyên môn đã có nhiều đóng góp vào bề dày thành tích chung của trường THPT Lâm Hà. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tổ Ngữ văn đã có những kết quả ghi dấu ấn vào trang vàng giáo dục mũi nhọn của nhà trường trong nhiều năm qua:

TT	Năm học	Họ và tên thầy, cô giáo trực tiếp bồi dưỡng	Họ và tên học sinh đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi	Nơi công tác hiện nay
1	1990-1991	Cô Võ Thị Sửu	Lương Thị Kim Liên, đạt giải khuyến khích quốc gia	Phóng viên Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh
2	1999-2000	Thầy Trần Ngọc Diễm, thầy Ngô Minh Khuê và cô Phan Thanh Mai.	Nguyễn Thị Thúy Hằng (lớp 12A2), đạt giải ba cấp tỉnh.	Giáo viên Ngữ văn trường THPT Lâm Hà.
			Bùi Thị Lệ Quyên (lớp 12A1), đạt giải ba cấp tỉnh	Trưởng phòng Hành chính Trung tâm cai nghiện 05-06 huyện Đức Trọng
3	2006 - 2007	Cô Phan Thanh Mai	Nguyễn Thị Huyền Trang (lớp 12A6), đạt giải khuyến khích cấp tỉnh	Luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh
4	2007 - 2008	Thầy Ngô Minh Khuê	Phùng Thị Thu Thảo (lớp 12A4), đạt giải khuyến khích cấp tỉnh	Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
5	2008 - 2009	Cô Phan Thanh Mai	Lý Thị Tiên (lớp 12C2), đạt giải khuyến khích cấp tỉnh	Giáo viên Ngữ văn trường THCS Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An
6	2010 - 2011	Cô Phan Thanh Mai	Huỳnh Đoàn Trúc Phương (lớp 12B6), đạt giải ba cấp tỉnh.	Vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, đang chờ xin việc làm.
			Trần Thị Huệ (lớp 12B7), đạt giải ba cấp tỉnh	Sinh viên năm thứ tư trường Đại học Cảnh sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

7	2011 - 2012	Cô Phan Thanh Mai	Nguyễn Trương Thanh Thảo (lớp 11C), đạt giải nhì cấp tỉnh.	Sinh viên năm thứ ba trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
			Long Đình Khôn (lớp 11C), đạt giải nhì cấp tỉnh	Sinh viên năm thứ ba trường Đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh
8	2013 - 2014	Cô Phan Thanh Mai	Trần Thị Nga (lớp 12A2), đạt giải ba cấp tỉnh, thành viên dự bị của đội tuyển quốc gia môn Ngữ văn tỉnh Lâm Đồng	Sinh viên năm thứ hai trường Đại học Đà Lạt
9	2014 - 2015	Cô Phan Thanh Mai và cô Kim Thị Thủy	Đặng Thị Thu Loan (lớp 12A4), đạt giải nhì cấp tỉnh.	Sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sài Gòn.
			Phan Ngọc Bảo Tâm (lớp 12A2), đạt giải nhì cấp tỉnh.	Sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Đà Lạt.
			Nguyễn Thị Bình (lớp 12B2), đạt giải ba cấp tỉnh	Sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Thương Mại, Hà Nội

Có thể nói, ngọn đuốc truyền thống dạy tốt rất đáng tự hào của tổ Ngữ văn vẫn tiếp tục được các thế hệ giáo viên thấp sáng! Không chỉ đóng góp thành tích về giáo dục mũi nhọn, tổ Ngữ văn còn góp phần nâng cao chất lượng và số lượng học sinh thi đỗ vào các trường Đại học qua từng năm học. Đặc biệt, kết quả thi tốt nghiệp môn Ngữ văn của trường THPT Lâm Hà hằng năm luôn vượt mặt bằng chung của tỉnh. Trong suốt ba mươi năm xây dựng và phát triển, chất lượng đội ngũ giáo viên tổ Ngữ văn không ngừng được nâng cao. Có thể xem tổ Ngữ văn hiện nay là một “gia đình” nhiều thế hệ. Tuy có khác nhau về tuổi tác nhưng giống nhau ở nhiệt tình, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm. Tổ Công đoàn Ngữ văn luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc (VMXS). Có thầy cô đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong nhiều năm liên tiếp. Có thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp trường, giáo viên chủ nhiệm giỏi và một số thành tích khác... Trong năm học 2014 – 2015, tổ Ngữ văn có giáo viên đạt giải nhất cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh và đạt giải khuyến khích cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp quốc gia.



Bảng thống kê số liệu về một số kết quả đạt được trong mười năm gần đây phần nào thể hiện sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của các thầy cô giáo tổ Ngữ văn trong suốt thời gian qua:

T T	Năm học	Tỷ lệ tốt nghiệp môn Ngữ văn (đạt trung bình trở lên)		Vượt mặt bảng chung của tỉnh	MỘT SỐ THÀNH TÍCH								
		Trường THPT Lâm Hà	Tỉnh Lâm Đồng		Đơn vị tính	Lao động tiên tiến	Giáo viên giỏi cấp trường	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở	Các cuộc thi cấp tỉnh	Các cuộc thi cấp quốc gia	Bảng khen của UBND tỉnh	Danh hiệu tổ Công đoàn	
1	2005-2006	71,25%	62,15%	9,1%	Số GV	02							VMXS
2	2006-2007	74,40%	63,07%	11,33%	Số GV	02							VMXS
3	2007-2008	76,85%	63,20%	13,65%	Số GV	03							VMXS
4	2008-2009	89,52%	78,56%	10,96%	Số GV	03							VMXS
5	2009-2010	70,41%	68,39%	2,02%	Số GV	04	01	02					VMXS
6	2010-2011	77,18%	67,10%	10,08%	Số GV	04	01	02					VMXS
7	2011-2012	95,37%	82,30%	13,07%	Số GV	02		01					VMXS
8	2012-2013	85,65%	79,16%	6,49%	Số GV	06	01	02					VMXS
9	2013-2014	91,20%	75,7%	15,50%	Số GV	07	02	02					VMXS
10	2014-2015	87,5%	71,99%	15,51%	Số GV	08	02	02	01	01	02		VMXS

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức. Có thể nói, ba mươi năm qua, mỗi chặng đường đều có những thuận lợi và khó khăn riêng. Nếu như những năm đầu trường mới thành lập, trong thời kỳ kinh tế bao cấp, đời sống nhân dân nói chung, đời sống của các thầy cô giáo và học sinh nói riêng còn gặp rất nhiều gian nan, vất vả, thiếu thốn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngày ấy là một tập thể rất đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”. Các thầy cô vừa là những nhà giáo rất gương mẫu soạn bài chu đáo, lên lớp đúng giờ, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu nhưng cũng vừa là những người nông dân giản dị, mộc mạc, chân chất, cần cù, lam lũ, chịu thương chịu khó, tảo tần một nắng hai sương

trên cánh đồng sau mỗi giờ lên lớp. Trong khó khăn, các nhà giáo ngày ấy đã cùng chia sẻ từng bát gạo, củ khoai. Cuộc sống đơn sơ, thanh bạch của những người lái đò chí nghĩa, chí tình, giàu lòng nhân ái, không so đo tính toán thiệt hơn ấy đã viết nên những trang mở đầu về một huyền thoại đẹp của chặng đường ba mươi năm xây dựng và phát triển dòng sông nhiều ghềnh thác THPT Lâm Hà. Đường như hơi ấm tình người tỏa ra từ những trái tim tràn đầy nhiệt huyết đã đẩy lùi và chiến thắng mọi khó khăn, gian khổ. Đã qua rồi cái thời “ lương ba cọc ba đồng”, sốt rét ngày ít nhất hai lần không có thuốc “kỳ ninh” để uống. Cái thời mà lúa, ngô, khoai, sắn là lương thực quan trọng nhất đối với mỗi người, mỗi nhà. Ba mươi năm đã qua. Hiện tại là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Không chỉ có đầy đủ phòng học, lương bổng mà còn thoải mái về tiện nghi, vật chất. Người dạy Văn... có lẽ ít nhiều cũng có sự đổi thay và không còn như xưa nữa? Công nghệ thông tin đã nhiệt tình giúp đỡ cho người thầy rất nhiều công việc. Thế nhưng cùng với sự phát triển vượt bậc ấy là những khó khăn nhức nhối của thời đại có tính bi kịch “ thừa trí tuệ nhưng thiếu tâm hồn”... Trong bối cảnh ấy, môn Ngữ văn đòi hỏi người dạy Văn phải luôn nỗ lực vượt lên, như con ong cần mẫn cố gắng làm tròn thiên chức thiết kế của một kĩ sư tâm hồn bằng tất cả những gì có thể:

“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Khó khăn phía trước vẫn còn nhiều, nhất là trong giai đoạn toàn bộ hệ thống giáo dục Việt Nam phải đổi mới, song tổ Ngữ văn tin tưởng rằng những nhiệt tâm của mình sẽ giúp ích cho trường THPT Lâm Hà phát huy được các truyền thống mà nhiều thế hệ thầy cô đã góp công dựng nên.

Ba mươi năm đã qua!
Bao niềm vui, nỗi buồn, tan hợp đã diễn ra. Có biết bao cuộc gặp gỡ, chia ly... Có những người đã đến, đã ở lại, hoặc ra đi mãi mãi... nhưng những người thực sự yêu Văn vẫn âm thầm lặng lẽ gieo niềm tin cùng những giá trị nhân văn cho cuộc sống.

“Vi lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, giữa bộn bề lo toan của cuộc sống hôm nay, hy vọng với niềm tự hào sống và làm việc ở một mái trường có bề dày truyền thống, lòng tự trọng, tự tôn nghề nghiệp, mỗi thầy cô giáo trong tổ Ngữ văn sẽ vượt lên khó khăn, vững chắc tay lái trên dòng sông tri thức và sẽ gặt hái được những mùa quả mong đợi.



VÀI NÉT VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA TỔ SỬ- ĐỊA - GDCD TRONG 30 NĂM Ở TRƯỜNG THPT LÂM HÀ

Cô Võ Thị Thanh - Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD



Năm 1985 trường THPT Lâm Hà thành lập đến nay (năm 2015) đã tròn 30 năm. Mới đó thời gian trôi đi thật lặng lẽ mà chóng vánh, ban đầu với ngôi trường đơn sơ cấp 4 mái ngói đỏ nép bên rìa của cánh rừng Đinh Vãn, trường mới có 3 lớp cấp ba, giáo viên được phân thành hai tổ chuyên môn (tổ Tự nhiên và tổ Xã hội), giáo viên của các bộ môn Sử - Địa - GDCD chưa có, trường phải nhờ giáo viên trường THPT Đức Trọng và giáo viên cấp II dạy thay thế. Tháng 9/1987 được trường Đại học sư phạm Huế và Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng phân công, cô Võ Thị Thanh về dạy môn Lịch Sử (một mình đảm nhận bộ môn hơn 10 năm liền) với 28 năm đứng trên bục giảng cô đã đóng góp cho công tác đào tạo học sinh giỏi (22 học sinh giỏi cấp tỉnh trong đó 04 học sinh giỏi cấp quốc gia), từ năm 1999 kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn cô luôn tận tụy với công việc, luôn đi đầu các thầy cô của tổ, nhiệt tình trách nhiệm trong các hoạt động được tặng nhiều giấy khen, bằng khen, kỉ niệm chương. Môn Địa Lí do thầy Võ Quang Hưng đảm nhận từ tháng 9/1987 và đến tháng 7/1996 sau một cơn bạo bệnh thầy đã mất.

Năm 1989 Thầy Nguyễn Văn Sinh từ Bắc chuyển công tác vào tham gia dạy môn Địa lí và thầy đã đặt nền tảng cho bộ môn. Có một học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia (Đặng Văn Quốc năm học 1994), sau thầy là Phó Hiệu trưởng của trường THPT Lâm Hà và đến năm 2001 thầy chuyển sang Phòng Giáo dục của huyện công tác. Tháng 10/1987 thầy Hồ Đức Khải từ Bắc chuyển vào giảng dạy bộ môn GDCD và đến năm 1999 thầy chuyển công tác.

Cơ sở vật chất của trường lúc bấy giờ hết sức thiếu thốn, đơn sơ. Trường không có sách tham khảo cũng như sơ đồ - lược đồ phục vụ cho bộ môn Sử - Địa, mỗi bộ môn chỉ có một giáo viên mà còn phải dạy tăng cường cho vùng kinh tế mới Tân Hà như cô Thanh, thầy Khải. Tuy rất nhiều khó khăn nhưng với lòng tâm huyết và nhiệt tình yêu nghề, yêu trẻ các thầy cô đã vượt qua khó khăn và đặt nền tảng cho các bộ môn Sử - Địa - GDCD của trường THPT Lâm Hà hiện nay.

Năm 1999, trường quyết định các bộ môn Sử, Địa, GDCD được tách ra từ tổ Xã hội và thành lập tổ chuyên môn: Sử - Địa - GDCD do cô Võ Thị Thanh làm tổ trưởng với 6 thành viên. Từ đây tổ có nhiều chuyển biến mới, đội ngũ giáo viên không ngừng tăng lên (năm 2010 lên 14 thầy cô), vốn kiến thức của giáo viên được học từ nhiều trường Đại học khác nhau rất phong phú, tuổi trẻ năng động ham học hỏi, cùng với sự giúp đỡ lẫn nhau, chuyên môn các thầy cô của tổ ngày càng được nâng cao và vững vàng, số lượng giáo viên đủ cho các bộ môn:

Bộ môn Lịch sử, năm 1998 được tăng cường thêm cô Vũ Thị Thơm đến nay đã 17 năm công tác là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, là Thạc sĩ cô tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, tham dự các hội thi của trường, tỉnh được tặng nhiều giấy khen. Năm 2001 thầy Nguyễn Vũ Đức Toàn được phân về giảng dạy, sau 14 năm công tác thầy là một giáo viên nhiệt

tinh năng động tham gia các hoạt động, là giáo viên chủ nhiệm giỏi, không ngừng nâng cao trình độ học thêm và dạy kiêm nhiệm môn Quốc phòng, được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia môn Quốc phòng (2013). Năm 2003 cô Cao Thị Thanh Bình về nhận công tác đến nay đã 12 năm, là giáo viên trẻ luôn học hỏi có chuyên môn vững vàng, là giáo viên chủ nhiệm giỏi có nhiều kinh nghiệm trong việc rèn luyện học sinh, luôn được khen thưởng. Năm 2008 cô Lê Thị Phương Nam được phân về công tác, sau 8 năm dạy học vốn là cựu học sinh của trường, cô nối tiếp các thế hệ thầy cô đi trước miệt mài trao những kiến thức đã học được truyền thụ cho đàn em thân yêu, cô luôn được học sinh yêu quý.

Bộ môn Địa lí, năm 1997 cô Thái Thị Châu được phân về trường với 18 năm trong nghề cô luôn học hỏi nâng cao tay nghề, tham gia đào tạo đội ngũ học sinh giỏi, tham gia hoạt động công đoàn được cấp trên ghi nhận tặng giấy khen, bằng khen. Năm 1999 cô Lê Thị Phương cựu học sinh được trở lại trường là một cô giáo, kế tiếp thầy cô đi trước cô đem những kiến thức đã học được truyền thụ cho học sinh, năm học 2003 cô đảm nhận dạy 3 lớp 12 thi tốt nghiệp đỗ 100%, sau đó cô chuyển lên dạy ở Đà Lạt nay là trường THPT Bùi Thị Xuân.

Năm 2002 thầy Kiều Đức Hùng được phân về trường công tác đã 13 năm đứng trên bục giảng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề, thầy tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ môn, là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2014), tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên, Công đoàn năng nổ được tặng nhiều giấy khen. Năm 2003 thầy Bùi Duy Hiếu bổ sung cho bộ môn trải qua 12 năm đứng lớp với tinh thần luôn cầu tiến, tay nghề vững và đầy nhiệt tình thầy đã tham gia tích cực hoạt động các đoàn thể trong nhà trường như Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn nay là Phó Hiệu trưởng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen, kỉ niệm chương. Năm 2003 thầy Nguyễn Quốc Hiếu được phân về giảng dạy và có nhiều đóng góp trong các hoạt động phong trào cho tổ, trường là Ủy viên của Ban chấp hành công đoàn, đến năm 2010 thầy chuyển công tác về Vũng Tàu. Cô Vũ Thị Minh (năm 2006) được cử về giảng dạy ở trường đến nay đã 7 năm, là giáo viên trẻ cô hăng hái tham gia các phong trào, luôn học hỏi đồng nghiệp nâng cao tay nghề ôn thi tốt nghiệp đạt kết quả cao.

Bộ môn GDCD, năm 1997 thầy Nguyễn Thanh Hải được về trường giảng dạy, là một thầy giáo hiền lành, sống giản dị được học sinh và đồng nghiệp yêu mến, đến năm 2011 thầy về hưu. Do số lớp ngày càng tăng nhưng giáo viên của bộ môn ít nên cô Thanh, cô Thùy, cô Thơm, cô Nam dạy tăng cường cho bộ môn. Năm 1998 có thầy Ngô Thanh Tâm được phân về giảng dạy đến nay 17 năm là giáo viên trẻ có ý thức trau dồi chuyên môn, tay nghề vững, ngoài ra thầy đi học nâng cao về trình độ, nay kiêm giáo viên dạy môn Quốc phòng. Năm 2001 thầy Bảo Tuấn được về trường đã 14 năm, thầy luôn gần gũi với học sinh và để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng học sinh. Năm 2004 thầy Lại Phước Toàn bổ sung cho bộ môn và thầy tham gia nhiệt tình các hoạt động của tổ như: đại diện thi kể chuyện về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia dự thi các phong trào của công đoàn, và đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (2014) đến tháng 8/2015 thầy chuyển công tác về Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đa Tề Lâm Đồng.

Sự lớn mạnh của tổ không chỉ về nhân lực, được sự chỉ đạo và quan tâm của BGH, đặc biệt dưới sự dìu dắt của cô tổ trưởng cùng với sự nỗ lực hết mình của tập thể giáo viên tổ Sử -

Địa - GDGD, chuyên môn của các thầy cô ngày càng vững vàng và đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm, dày dặn. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, dù có nhiều khó khăn nhưng các thầy cô của tổ đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc công việc được giao hàng năm về công tác chuyên môn cũng như các hoạt động khác của nhà trường.

Thành tích của tổ đạt được:

Tổ chức các hoạt động như: Tìm hiểu an toàn giao thông, Phòng chống Ma túy học đường, Đổi mới phương pháp dạy học, Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, Ngoại khóa chủ đề “Tình bạn và tình yêu trong học sinh (năm 2007)”... Để qua đó giáo dục đạo đức cho các em có lối sống lành mạnh, học sinh có ý thức chấp hành tốt về pháp luật...

Tham gia các hoạt động của công đoàn: Thi kể chuyện về Tư tưởng tám gương đạo đức của Hồ Chí Minh “Giải nhất vòng trường”, thi nấu ăn, cô Thom thi Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh đạt giải ba toàn quốc (năm 2004), ngoài ra tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Giáo viên giỏi cấp trường: thầy Duy Hiếu (7 năm), cô Châu (7 năm), cô Thanh, cô Thom, cô Bình, thầy Hùng, thầy Tâm, thầy Phước Toàn. Cô Thom đạt Giải A nghiệp vụ sư phạm trẻ Lâm Đồng, thầy Nguyễn Vũ Đức Toàn đạt giáo viên giỏi quốc gia môn Quốc phòng (năm 2013), có 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2014): thầy Kiều Hùng, thầy Lại Phước Toàn.

Giáo viên chủ nhiệm giỏi: cô Bình (6 năm), thầy Kiều Hùng, thầy Phước Toàn, thầy Đức Toàn, cô Nam, thầy Tuấn...

Nhóm Sử dự thi làm Đồ dùng dạy học đạt Giải 3 cấp tỉnh và được tham dự thi quốc gia (năm 2011).

Lao động tiên tiến: cô Thanh (15 năm), cô Châu (9 năm), thầy Duy Hiếu (12 năm), cô Thom (8 năm), cô Bình (6 năm), thầy Hùng (7 năm), cô Minh (4 năm), thầy Bảo Tuấn, cô Nam...



Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: thầy Hiếu (7 năm), cô Thanh (5 năm), cô Châu (3 năm), cô Thom (2 năm), cô Bình, thầy Hùng (3 năm), vì vậy năm học 2009- 2010 được Giám đốc Sở giáo dục Lâm Đồng công nhận là tổ Tiên tiến cấp tỉnh. Hàng năm tổ Công đoàn được công nhận là tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc. Tổ có 6 Đảng viên (cô Thanh, cô Thom, cô Châu, thầy Duy Hiếu, thầy Kiều Hùng, cô Bình). Các thầy cô của tổ Sử - Địa - GDGD không chỉ thực hiện phong trào “Dạy tốt” thành công trong công tác giảng dạy, từ tham gia hoạt động của tổ mà còn trưởng thành trong nhiều lĩnh vực khác như thầy Nguyễn Văn Sinh hiện nay là Trưởng

Phòng Giáo dục huyện Lâm Hà, thầy Bùi Duy Hiếu Phó Hiệu trưởng, cô Thái Thị Châu Phó Chủ tịch công đoàn trường, thầy Kiều Đức Hùng Ủy viên Ban chấp hành công đoàn trường..

Không phụ lòng mong mỏi cũng như sự hi sinh thầm lặng với những giọt mồ hôi, sự chăm sóc của các thầy cô trên bục giảng, các em học sinh được lĩnh hội kiến thức đã trưởng thành lên và trở nên thành đạt. Bộ môn Sử - Địa hàng năm thi tốt nghiệp đều vượt mặt bằng của tỉnh từ 10 đến 15%, Nhiều em đạt kết quả cao trong các kì thi học sinh giỏi các cấp, thi Đại học:

Lịch sử: có 34 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh trong đó có 04 học sinh đạt giải quốc gia: “Nguyễn Thị Diệu Hằng 12A4 (2002-2003), Lê Văn Toàn 12A5 đạt giải nhì, Lê Văn Minh 12A1 (2003-2004), K’Win lớp 12C (2008-2009)”.

Địa lí: Có 25 giải học sinh giỏi cấp tỉnh trong đó 01 học sinh giỏi quốc gia Đặng Văn Quốc (năm học 1993-1994).

Em Đỗ Thị Thùy Trang 12A4 (2014-2015) đạt Giải ba cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam cấp tỉnh.

Các em Học sinh giỏi đều đạt kết quả cao trong các kì thi Đại học:

Môn Sử: Em Nguyễn Thị Diệu Hằng đỗ Đại học Sư phạm - khoa Sử Hồ Chí Minh (2004) nay là giáo viên dạy Lịch sử ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Em Ngô Văn Tuấn đỗ Học viện chính trị quân sự Hà Nội (2004), em Đinh Đại Quỳnh đỗ Đại học An ninh (2004), em Lê Văn Minh đỗ Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2004) hiện nay cán bộ Phòng tổ chức Đại học Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột), em K’Win đỗ Á khoa của trường Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2010), em Đinh Đại Trọng đỗ Đại học An ninh nhân dân (2010), em Nguyễn Thị Vân đỗ Đại học Luật Hồ Chí Minh (2005), em Hồ Đức Diên đỗ Đại học An ninh nhân dân (2015)...



Học sinh giỏi cấp quốc gia môn Sử
(2002-2003)
(Nguyễn Thị Diệu Hằng)



Em yêu lịch sử Việt Nam (2014-2015)
(Đỗ Thùy Trang - Giải 3 cấp Tỉnh)

Môn Địa: Em Đặng Văn Quốc đỗ Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh (1994), em Ngô Chí Hiếu đỗ Đại học Cảnh sát (2007) nay Công an huyện Lâm Hà, em Trần Hà Dung (2014) đỗ Đại học An ninh nhân dân..

Nhìn lại chặng đường 30 năm, từng bước đi lên và trưởng thành của trường THPT Lâm Hà hôm nay, trong đó sự đóng góp không nhỏ của các thành viên của tổ Sư - Địa - GDCD đã dày công vun đắp ươm mầm những tài năng trẻ cho địa phương cũng như cho đất nước. Do hoàn cảnh giáo viên của tổ có sự biến động vì vậy hiện nay tiếp tục công tác ở tổ còn 10 thành viên. Tuy nhiên tập thể giáo viên của tổ Sư - Địa - GDCD quyết tâm cố gắng giữ vững và tiếp tục phát huy những thành tích cao hơn nữa trong quá trình xây dựng và phát triển của trường THPT Lâm Hà.



Hồ Đức Diên

Giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sử 2014



TỔ VĂN PHÒNG 30 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Cô Nguyễn Thị Sự - Tổ trưởng tổ Văn phòng



Tổ Hành chính có từ khi là phân trường của trường cấp II-III Đức Trọng với 3 nhân viên kiêm tất cả công việc hành chính của nhà trường. Từ năm 2008, tổ Hành chính đổi thành tổ Văn phòng. 30 năm đã trôi qua, có những người đã nghỉ hưu, có những người chuyển công tác đến địa phương khác, chuyển ngành... nhưng tất cả các thành viên của tổ trong thời gian công tác tại trường luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường.

Thế hệ đầu tiên là cô Lê Thị Tuyết (Kế toán), chú Nguyễn Hữu Long (Bảo vệ), cô Nguyễn Thị Niêm (Thủ quỹ, Văn thư, Tạp vụ). Trường ở vùng kinh tế mới với rất nhiều khó khăn nhưng cùng với tập thể nhà trường, tổ Hành chính đã góp phần ổn định cơ sở vật chất cho hoạt động dạy học cũng như chăm lo kịp thời đời sống cho giáo viên.

Vùng đất lành đã nhanh chóng thu hút được dân cư. Số học sinh tăng nhanh, trường lớp vì thế cũng phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng, đội ngũ. Tổ Hành chính có thêm thành viên mới: đó là bác Nguyễn Thành Văn, cô Nguyễn Thị Huệ, bác Phan Doãn Cậy, cô Nguyễn Thị Lựu... Ở mỗi vị trí công tác, các đồng chí đều không quản ngại khó khăn do tuổi tác, tính chất công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều đồng chí phấn đấu học tập đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Vì những lí do khác nhau nên sau đó cô Lê Thị Tuyết, bác Nguyễn Thành Văn đã nghỉ công tác, chú Nguyễn Hữu Long, cô Nguyễn Thị Huệ, cô Nguyễn Thị Hồng Lựu chuyển cơ quan.



Tổ Hành chính không ngừng được hoàn thiện về đội ngũ, có thêm nhân viên Thư viện – cô Phạm Thị Giang, Kế toán – cô Nguyễn Thị Sự, Tạp vụ – cô Dương Thị Ninh; Văn thư – anh Nguyễn Trọng Sơn, sau là cô Trương Thị Ngọc và nay là cô Trương Thị Dung. Từ năm học 2014, có thêm nhân viên Y tế là cô Hồ Thị Lan, nhờ đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, cán bộ giáo viên được đảm bảo. Thư viện nhà trường ngày càng khang trang, số đầu sách phong

phủ, được bố trí biệt lập cùng với phòng Y tế nên học sinh, giáo viên có được không gian rộng rãi, yên tĩnh để thư giãn, nghiên cứu. Từ đây, khuôn viên nhà trường luôn được giữ gìn, bảo đảm cho giáo viên và học sinh yên tâm dạy và học; cảnh quan môi trường xanh, sạch; công trình vệ sinh, nước uống cho học sinh và giáo viên được chăm lo chu đáo.

Từ năm học 2013, trường có nhân viên thiết bị là cô Nguyễn Thị Bình. Nhờ đó, cơ sở vật chất cho các tiết thực hành Sinh – Hóa luôn được bảo đảm, an toàn và đạt kết quả cao.

Đầu năm học 2015, cô Nguyễn Thị Niêm, bác Nguyễn Du Hành – những nhân tố hăng hái trong hoạt động văn nghệ phong trào đã về hưu. Cũng trong năm học này, trường có thêm một nhân viên bảo vệ mới là anh Nguyễn Đức Thiện.



Phát huy sức mạnh tập thể có nhiều thế hệ, các cô chú lớn tuổi đã nêu cao gương sáng về tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công việc; gần gũi thân thiện trong đời sống, xây dựng tổ vững mạnh. Thế hệ trẻ không ngừng phát huy năng lực của bản thân cho thành tích chung của trường. Có thể nhận thấy, tổ Văn phòng, một tổ đặc biệt trong nhà trường do cô Nguyễn Thị Sự làm tổ trưởng, tuy không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng đã góp phần to lớn vào thành công của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.



TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÂM HÀ NHỮNG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP

Thầy Nguyễn Văn Hương

Nguyên Hiệu trưởng nhà trường, nay là Tổng biên tập Báo Lâm Đồng

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, trường phổ thông cấp II-III Đình Văn, huyện Đức Trọng, nay là trường THPT Lâm Hà được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1985, đến nay đã tròn 30 năm. Ngày ấy, trường phổ thông cấp II-III Đình Văn nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đức Trọng, có nhiệm vụ thu nhận học sinh cấp II của xã Đình Văn và học sinh cấp III của các xã dọc đường quốc lộ 27 từ N'Thol Hạ đến Phú Sơn và xã Phi Tô, đời sống nhân dân khó khăn, trình độ dân trí phát triển thấp, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi mới thành lập, nhà trường có hai khối cấp II và cấp III; riêng khối cấp III chỉ có 02 lớp 10 và 01 lớp 11 với khoảng 130 học sinh; gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Cơ sở vật chất trường học chỉ có 05 phòng học cho cả hai khối cấp II và cấp III, có 04 phòng ở tập thể cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên; đến cuối năm học, được xây dựng thêm nhà văn phòng và nhà ở tập thể của giáo viên. Điều nan giải nhất trong năm học đầu tiên của nhà trường là thiếu trầm trọng đội ngũ giáo viên cấp III. Đến ngày khai giảng năm học 1985 – 1986, ngoài số giáo viên khối cấp II và thầy Ngô Trí Mậu (Phó Hiệu trưởng) từ trường cấp I-II Đình Văn chuyển qua, số giáo viên cấp III chỉ có 04 người, đó là các thầy giáo: Nguyễn Văn Hương, Hiệu trưởng (hiện nay là Tổng biên tập Báo Lâm Đồng); Phạm Huy Anh Tấn, giáo viên Anh văn (hiện nay là Trưởng khoa Ngoại ngữ, trường CĐSP Đà Lạt); Hoàng Minh Đức, giáo viên Toán (hiện nay là giáo viên trường THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng); Nguyễn Hữu Hóa, giáo

viên Hóa học (hiện nay là Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt).

Vào năm học mới, học sinh cấp III



của trường chỉ học chương trình cấp III ở các môn học có giáo viên cấp III là Toán, Văn, Hóa học, Anh văn, còn các môn học khác nhà trường tạm thời bố trí giáo viên cấp II ôn tập chương trình lớp 9 để chờ giáo viên. Trong lúc đó, nhiều phụ huynh học sinh hoang mang, năn nỉ xin cho con mình chuyển đi trường khác vì học ở đây không có tương lai. Thực tình mà nói, trong thời điểm nhiều trường phổ thông trung học đang thiếu giáo viên, việc để có một giáo viên cấp III về dạy ở trường vùng sâu, vùng xa như trường cấp II-III Đình Văn của huyện Đức Trọng lúc đó thật là khó khăn. Chứng kiến một vài giáo viên, kể cả có đôi vợ chồng được Sở Giáo dục giới thiệu về trường, đến ngày hôm trước hôm sau xin phép về nhà chuẩn bị và không bao giờ quay trở lại, lại càng tủi thân và càng trân trọng, yêu quý các thầy cô giáo đã chấp nhận khó khăn, thiệt thòi nhận quyết định về công tác từ những ngày đầu tiên cũng như mấy năm tiếp theo khi nhà trường mới thành lập. Thật cảm động

đến rơi nước mắt khi nghe học sinh thốt lên “lại có thêm một thầy, một cô giáo của ta về

rời” mới hiểu hết sự nóng lòng, nỗi khao khát chờ đợi từng ngày của các đồng nghiệp cũng như học sinh, phụ huynh khi năm học mới đã qua hàng tháng mà nhiều bộ môn khối cấp III vẫn chưa có giáo viên để dạy. Trước tình cảnh đó, Sở Giáo dục phải điều động giáo viên trường PTTH Đức Trọng chi viện nhằm đảm bảo chương trình năm học trong khi chờ đợi giáo viên chính thức của trường. Chính trong tình cảnh đó, những thầy giáo, cô giáo đầu tiên của trường đã thể hiện quyết tâm “sẽ xây dựng nhà trường để một ngày nào đó giáo viên tìm đến xin được về công tác, học sinh xin được vào học” và điều đó đã trở thành hiện thực của trường THPT Lâm Hà hiện nay.

Ngoài thiếu thốn về cơ sở vật chất dạy – học, thiếu giáo viên, điều kiện sinh hoạt, giao lưu của nhà trường cũng hết sức khó khăn. Trường thiếu chỗ ở, giáo viên phải ở ghép nhiều người một phòng, có người phải tạm tá túc ở nhà dân một thời gian; không có giếng nước, không có chỗ nấu ăn, không có nhà vệ sinh... tất cả đều phải làm tạm bợ; không có hàng quán, chợ búa phải ra tận xã Bình Thạnh hoặc Tùng Nghĩa – Đức Trọng để mua thức ăn, vật dụng sinh hoạt. Về mùa mưa, trường bị chia cắt với bên ngoài bởi chưa có đường đi mà xung quanh toàn là ruộng lúa của đồng bào dân tộc, ra vào trường phải lội nước bì bõm. Trường sát bãi tha ma, nhiều lúc học sinh ngồi học trong lớp, bên ngoài sân trường đồng bào dân tộc đặt quan tài làm lễ trước khi mai táng... Hơn nữa, thời bao cấp mọi thứ đều qua sổ sách, tem phiếu, mặc dù nhà trường đã được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh nhưng việc thực hiện các chế độ tiền lương, lương thực, thực phẩm lại không được giải quyết kịp thời. Các phòng chuyên môn của huyện Đức Trọng yêu cầu phải có ý kiến của các sở chuyên ngành, các sở lại trả lời huyện phải làm vì đã có quyết định của tỉnh. Cứ như thế mấy tháng trời

không giải quyết được, chỉ đến khi đồng chí chủ tịch UBND huyện Đức Trọng lúc bấy giờ là anh Hoàng Trọng Thể biết được và trực tiếp yêu cầu các phòng chuyên môn giải quyết ngay các kiến nghị của nhà trường với một lời quyết đoán “có gì tôi chịu trách nhiệm”, mọi việc sau đó mới được thực hiện một cách nhanh chóng.

Sau nhiều tháng thiếu giáo viên cấp III, Sở Giáo dục mới phân công được giáo viên vừa tốt nghiệp các trường đại học hoặc từ các tỉnh khác lần lượt về nhận công tác. Đó là thầy giáo Đào Quang Hưng, tốt nghiệp khoa Toán trường ĐHSPT Huế (hiện nay là Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD – ĐT Lâm Đồng); thầy Trần Văn Trí, tốt nghiệp khoa Vật lý trường ĐHSPT Hồ Chí Minh (hiện nay là giáo viên trường THPT Chuyên Thăng Long); thầy Hồ Tấn Hoàng, tốt nghiệp trường ĐHSPTDTT thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay là giáo viên trường THPT Chuyên Thăng Long); vợ chồng thầy giáo Trần Văn Đăng giáo viên dạy Sinh vật (đã mất) và cô giáo Võ Thị Sứ dạy Văn (nay đã nghỉ hưu) từ tỉnh Hà Nam Ninh chuyển đến; thầy Phan Cường Thọ, tốt nghiệp khoa Toán trường ĐH Đà Lạt (nguyên Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà, hiện nay là Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn – Lâm Hà); thầy Trần Ngọc Điềm, tốt nghiệp khoa Văn trường ĐH Đà Lạt (Hiệu trưởng nhà trường đương nhiệm); vợ chồng thầy Võ Quang Hưng, tốt nghiệp khoa Địa lý trường ĐHSPT Huế (đã mất) và cô giáo Võ Thị Thanh tốt nghiệp khoa Lịch sử trường ĐHSPT Huế. Tiếp theo lần lượt có thêm các giáo viên khác về trường như: Cô Trần Thị Diệu Hồng, giáo viên Vật lý từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng chuyển đến; thầy Nguyễn Hòa Khải, giáo viên bộ môn Chính trị (nay đã nghỉ hưu) từ tỉnh Hà Nam Ninh chuyển đến; cô Nguyễn Thị Chiều, giáo viên Sinh vật từ tỉnh Hà Nam Ninh chuyển đến (nguyên Phó

Hiệu trưởng nhà trường, nay đã nghỉ hưu); thầy Cao Tiến Sơn, cán bộ giảng dạy khoa Hóa trường CĐSP Đà Lạt cũng chấp nhận rời thành phố để về dạy tại trường nơi có vợ là cô giáo Trần Thị Mai Phương, giáo viên dạy môn Toán khối cấp II đang công tác; cô Lê Thị Mỹ Ngọc, cán bộ giảng dạy khoa Toán ĐHSP Huế (hiện nay là giáo viên trường THPT Chuyên Thăng Long tỉnh Lâm Đồng) đã từ giã thành phố Huế theo mộng để đến công tác ở một trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn nơi chồng cô là thầy Đào Quang Hưng đang giảng dạy; thầy Đinh Tuyết, cán bộ phòng THPT của Sở Giáo dục – Đào tạo (nguyên là Phó Trưởng phòng THPT Sở Giáo dục – Đào tạo, nay đã nghỉ hưu) cũng sẵn sàng về công tác tại trường trên mảnh đất thầy được sinh ra và lớn lên; thầy Nguyễn Văn Sinh, giáo viên bộ môn Địa lý từ tỉnh Nghệ Tĩnh chuyển đến (nay là Trưởng phòng Giáo dục huyện Lâm Hà)... Cùng với đội ngũ giáo viên khối cấp III còn có đông đảo giáo viên khối cấp II từ trường cấp I-II Đình Văn chuyển qua và được tiếp nhận từ các trường khác hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Rất tiếc do khuôn khổ có hạn nên không nêu được tên từng người một.

Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến những cán bộ làm công tác hành chính ở trường, những người đã từng có mặt và cùng nhau chia sẻ những khó khăn vất vả ban đầu của nhà trường. Đó là các chị: Lê Thị Tuyết, nhân viên kế toán (đã nghỉ hưu), chị Nguyễn Thị Niêm, nhân viên phục vụ (đã nghỉ hưu), chị Nguyễn Thị Mến, nhân viên thư viện (hiện ở Đà Lạt).

Tất cả mấy chục cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong những năm đầu mới thành lập, với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng đã sống và làm việc với nhau chí nghĩa, chí tình. Họ không chỉ nhiệt tình, có trách nhiệm rất cao trong công việc,

hết mực yêu thương, chăm lo học sinh mà còn nhường nhịn, chia sẻ vui, buồn, thiếu thốn trong hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo; hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, góp phần cải thiện đời sống. Mấy ai biết, có nhiều thầy cô giáo chưa bao giờ tiếp xúc với cây lúa, hạt thóc mà khi về trường cấp II-III Đình Văn họ đã biết làm lúa, thậm chí làm giỏi. Nhờ vậy mà trong lúc nhiều người đang thiếu lương thực, thì giáo viên của trường không những đủ gạo ăn, mà còn dư giả bán ra thị trường tăng thêm thu nhập. Học sinh của trường không chỉ cố gắng học tập mà còn tham gia lao động sản xuất như trồng lúa, liên kết với nông trường trong chăm bón cà phê... thông qua đó để phát triển toàn diện.

30 năm trường THPT Lâm Hà hình thành và phát triển là không dài so với nhiều trường THPT trong tỉnh, chưa nói là các tỉnh khác, nhưng đến nay đã có một quy mô khá bề thế và trở thành trường THPT trung tâm của huyện Lâm Hà. Số lượng học sinh từ mái trường này ra đi đã có mặt ở nhiều nơi trên đất nước và có cả ở nước ngoài; trong đó có nhiều em đã trưởng thành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh; nhiều em đã có trình độ trên đại học, là những nhà lãnh đạo, quản lý, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân... có uy tín. Đội ngũ giáo viên của trường các thế hệ nối tiếp nhau ngày càng đông đảo, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu. Trong số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong những năm đầu mới thành lập, có người đã mất vì bệnh tật, có người đã nghỉ hưu, nhiều người đã chuyển trường khi tách khối cấp II, hoặc chuyển công tác đến trường khác, lĩnh vực khác. Dù đi đâu, làm việc gì các thầy giáo, cô giáo trường THPT cấp II-III Đình Văn trước đây, trường THPT Lâm Hà hiện nay vẫn khẳng định được vị thế của mình; phát huy truyền thống sống với nhau có nghĩa có tình, làm

việc tận tình, có trách nhiệm cao, hết mực vì học sinh thân yêu và quý mến đồng nghiệp... vốn đã được xây đắp từ những ngày đầu gian khó; các thầy cô giáo vẫn luôn luôn nhớ về nhà trường, quan tâm đến trường nơi một thời để nhớ, để thương.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập nhà trường, nhắc lại một số kỷ niệm trong rất nhiều kỷ niệm sâu sắc đã gắn kết chúng tôi, những cán bộ, giáo viên, nhân viên và

những lứa học sinh của nhà trường trong những năm đầu mới thành lập. Qua đó, hầu mong chia sẻ lại với thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiện nay hiểu rõ quá khứ để thi đua dạy tốt – học tốt, góp phần xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh, làm tô thắm thêm truyền thống của trường THPT Lâm Hà.

Đà Lạt, 25.10.2015



TRƯỜNG THPT LÂM HÀ 30 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Đồng chí Đinh Đức Chí

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà

Trước năm 1987, Lâm Hà là vùng đất vùng sâu vùng xa của huyện Đức Trọng. Năm 1985, trường Cấp II – III Đinh Văn được ra đời tại xã Đinh Văn huyện Đức Trọng là tiền thân của trường THPT Lâm Hà hôm nay. Sau 30 năm hình thành và phát triển, trường THPT Lâm Hà đã nhận được sự quan tâm thường xuyên của các cấp chính quyền, đã vượt qua bao khó khăn thử thách, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục cũng như nâng cao dân trí thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Lâm Hà ngày càng phát triển

Khi mới thành lập, trường tọa lạc trên địa bàn tổ dân phố Sê Nhắc, chỉ có 05 phòng học cho cả hai khối cấp II và cấp III, khoảng 101 học sinh cấp III nhưng lại chưa có lớp 12. Từ khi thành lập huyện Lâm Hà năm 1987, số học sinh tăng lên nhanh chóng, đến năm 1989, phần trung học cơ sở được tách ra thành trường THCS Lý Tự Trọng. Đến năm 2000, trường được chuyển về vị trí ngày nay, với diện tích hơn 2,2 ha.

Phong trào dạy tốt, học tốt cũng như các truyền thống của trường được định hình ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt là phong trào vận động học sinh đến lớp duy trì sĩ số rất được nhà trường quan tâm. Các thầy cô giáo đã vận động, giúp đỡ các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thuộc các xã vùng sâu, vùng xa của Lâm Hà như Tân Thanh, Hoài Đức,



Phúc Thọ, Phú Sơn, Phi Tô... đến lớp, chăm lo cho các em nơi ăn chốn ở, động viên các em yên tâm học tập. Trong các năm học 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, trường THPT Lâm Hà đã thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua chương trình kể chuyện tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hình thức “sân khấu hóa” rất công phu và sáng tạo. Để có được mái trường THPT Lâm Hà như ngày hôm nay phải kể đến các thế hệ thầy cô giáo đã nặng lòng với sự nghiệp trồng người. Ngày đầu thành lập trường có nhiều khó khăn vất vả, đồng lương ít ỏi nhưng các thầy các cô vẫn bám trường, bám lớp. Đó là thế hệ thầy Nguyễn Văn Hương, Ngô Trí Mậu, Phạm Huy Anh Tấn, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Hữu Hóa... và sau đó là những thầy cô giáo khác... Đối với các thầy cô, trường học đã là gia đình, học sinh là con em. Từ ngôi trường này, bao thế hệ học sinh được chắp cánh bay đi khắp các vùng miền, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Có thể nói, chặng đường 30 năm qua là niềm tự hào của thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học sinh trường THPT Lâm Hà. Thầy và trò nhà trường đã từng bước tích cực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhiều thầy cô giáo và học sinh của nhà trường giữ cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước trong huyện và tỉnh. Trong công cuộc đổi mới, thầy cô giáo, cán bộ quản lý của nhà trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang là đào tạo thế hệ trẻ thành những người phát triển toàn diện, trường THPT Lâm Hà xứng đáng được Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng công nhận tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh trong năm học 2014 – 2015.

Năm 2015, trường THPT Lâm Hà hân hoan kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Niềm vui hôm nay sẽ được nhân lên bội lần vào mai này khi nhà trường tiếp tục khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế sẵn có để tập trung xây dựng, phát triển nhà trường trên cơ

sở tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao đồng bộ chất lượng giáo dục toàn diện và các khả năng, điều kiện đáp ứng tương thích trong thời kỳ phát triển mới của giáo dục.

Đất nước trong thời kỳ hội nhập vươn lên tầm cao mới khu vực và quốc tế, đòi hỏi nhà trường cần xác định rõ nhiệm vụ của mình để đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay. Trong thời gian tới xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng. Trường THPT Lâm Hà phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, đào tạo thật tốt nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, mãi mãi xứng đáng với niềm tin tưởng của nhân dân, là ngôi trường trung tâm của huyện Lâm Hà, là nơi ươm mầm tài năng cho đất nước.

Lâm Hà, 27.10.2015



Mái trường xưa

Cô Võ Thị Sửu

Giáo viên Ngữ văn trường
THPT Lâm Hà (1985 – 1992)



Mới thành lập – Trường xưa nhỏ
bé,

Sát bìa rừng dẫm đạp nốt chân nai.

Cô và nữ sinh chẳng có áo dài

Chẳng có cặp da, xe rim

Chẳng người đưa đón.

Bữa cơm buồn loe loét ánh đèn khuya.

Ăn cơm, ăn khoai nhưng vẫn cười đùa,

Trang giáo án sáng ngời chân lý Đảng.

Nhiệt huyết trong tim vẫn cháy bùng theo năm tháng

Vẫn vững tay chèo; đưa trò nhỏ qua sông,

*

*

*

Ba mươi năm qua mái trường nay đổi khác,

Đêm trăng tà, sẽ có ánh ban mai

Bình minh lên trong một giấc mơ dài

Sông Đa Dâng uốn mình trong sương bạc.

Các em học sinh đến trường vui ca hát,

Tà áo dài thấp thoáng gió tung bay.

Trường của các em nay đã đổi thay,

Buổi tựu trường vui như ngày hội.

Dưới cờ hồng vang mãi “Tiên Quân Ca”





TRƯỜNG THPT LÂM HÀ QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Cô Nguyễn Thị Chiều

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Lâm Hà

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, trong không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân cả nước đang hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam, với truyền thống “Tôn sư, trọng đạo” chúng tôi những giáo viên tuy đã về hưu nhưng hàng năm vẫn còn đong đầy tâm trạng phấn khởi, tự hào về ngày lễ trọng đại 20-11, càng tự hào hơn về mái trường mà mình đã từng làm việc, đã từng được cống hiến cho sự phát triển giáo dục của nhà trường.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, hình ảnh và các hoạt động của trường từ những năm đầu thành lập lại hiện về làm chúng ta không thể không bồi hồi và xúc động, nhớ lại chặng đường chúng ta đã đi qua để thấy rõ hơn sự phát triển của nhà trường. Là những người đã từng đứng trên bục giảng, gắn bó với nghề dạy học – nghề mà mình đã chọn. Trong suốt thời gian dài gắn bó với giáo dục, gắn bó với nhà trường có biết bao vui, buồn xen lẫn hạnh phúc và gian truân mà chúng tôi và các đồng nghiệp đã từng chứng kiến. Trước những khó khăn chung của đất nước về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, nhiều thầy cô giáo đã trải qua cái thời mà 13 kg gạo được thay bằng khoai lang, sắn lát và có khi được đổi bằng phân đạm. Học sinh thời bấy giờ thường chỉ có một bộ áo quần gọi là tươm tất một chút được mặc trong cả tuần để đi học, ngày nào cũng phải giặt thì mai mới có đồ để mặc. Ngày đó trường lớp còn tuềnh toàng, mùa mưa sân trường giống như ruộng nước.

Những năm đầu thành lập, với tiền thân là trường cấp II-III Đình Văn, khi đó số học sinh cấp III còn rất ít, đội ngũ cán bộ giáo viên cũng không nhiều, cơ sở vật chất thì nghèo nàn, sơ sài; học sinh đi học có khi còn phải mang theo ghế để ngồi. Tỷ lệ học sinh bỏ học cao, phần thì do nhà xa, phần thì do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, nhà trường thường phải đề ra nhiều biện pháp để duy trì sĩ số, chất lượng đội ngũ còn thấp. Thời kỳ đó không ít giáo viên đã phải bỏ nghề. Nhiều giáo viên đã trở thành nhà nông có nghề phụ là dạy học... Thế mà chúng tôi đã vượt qua, vẫn đứng vững trên bục giảng, vẫn gắn bó với trường, với lớp để hàng ngày vừa dạy tốt kiến thức cho học sinh, vừa giáo dục nhân cách cho các em. Chúng tôi đã cống hiến sức lực và tuổi trẻ cho giáo dục, trong đó có giáo dục Lâm Hà và trực tiếp là sự phát triển của trường THPT Lâm Hà.

Hôm nay, nói về THPT Lâm Hà, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng về sự thay đổi, sự phát triển mạnh mẽ và vượt trội của nhà trường, không chỉ so với Lâm Hà giai đoạn trước đây mà còn so với các huyện khác trong tỉnh, thậm chí còn so với các tỉnh thành khác trong cả nước. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được trang bị đầy đủ, đồng bộ, chất lượng và hiện đại. Trường được xây dựng theo hướng kiên cố hóa với những dãy phòng học ba tầng đồ sộ. Số lượng học sinh trong các năm học dần dần được ổn định, không tăng vọt như những thời gian đầu.

Chất lượng đội ngũ ngày càng được chú trọng và nâng cao. Hiện nhà trường có nhiều giáo viên ở các bộ môn đã hoàn thành chương trình cao học có trình độ Thạc sỹ. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng nhanh, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tăng dần qua các năm học và thường được xếp vào các trường top đầu của huyện và trong tỉnh. Học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng nhiều, không ít em đậu từ hai đến ba trường đại học. Từ những năm đầu thành lập cho tới nay đã có biết bao thế hệ học sinh ra đi từ nhà trường hiện đã là cán bộ, kỹ sư, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, nhiều em đã hoàn thành chương trình cao học, có em đã và đang hoàn thành luận án Tiến sĩ, có không ít em hiện đang là lãnh đạo chủ chốt của địa phương, huyện, tỉnh. Các em tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ở các vùng miền khác nhau trong cả nước và có cả ở nước ngoài, nhưng dù ở đâu, làm gì, cương vị nào các em đều có sự phấn đấu nỗ lực trong công việc cũng như trong cuộc sống. Những kết quả trên đã khẳng định trường THPT Lâm Hà đã và đang khởi sắc. Đó là niềm tự hào không chỉ riêng đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường mà còn là niềm tự hào của nhân dân trong toàn huyện. Có thể nói trường THPT Lâm Hà đã gieo được niềm tin trong nhân dân.

Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, đó là đạo lý muôn đời của ông cha ta: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “kế thừa và phát triển”. Những thành quả mà trường THPT Lâm Hà gặt hái được đó chính là kết quả của sự đúc kết, vun đắp và gieo trồng của biết bao thế hệ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh từ những năm học trước. Thế hệ sau có thể có những vượt trội hơn thế hệ trước về tính năng động, sáng tạo, song những gì thế hệ trước đã từng có và làm tốt thì nhà trường cần phải giữ gìn và phát huy, đó chính là kinh nghiệm trong giáo dục, giảng dạy, lối sống và phong cách ứng xử đầy tình người giữa đồng



ngiệp với đồng nghiệp, tình yêu thương nhân ái và tinh thần trách nhiệm đối với học sinh. Vì vậy, để gây được niềm tin sâu sắc trong nhân dân và trong toàn xã hội, để các thành quả đạt được có tính bền vững, nhà trường phát triển và ổn định... Những người đã từng công tác tại trường cũng như nhân dân trong huyện mong rằng ban lãnh đạo nhà trường cùng đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên hãy phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, thường xuyên nâng cao phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, đoàn kết thân ái đối với đồng nghiệp, thương yêu và có trách nhiệm đối với học sinh; để khi rời ghế nhà trường các em ra xã hội, dù làm việc gì, ở đâu thì các em cũng luôn nhớ về trường, nhớ về thầy cô giáo, nhà trường thực sự là tổ ấm, là gia đình lớn của các em, thầy cô giáo là những người đã chuẩn bị cho các em về tri thức, kỹ năng sống, đó chính là hành trang giúp các em sẵn sàng bước vào đời...

Thời gian tới trường THPT Lâm Hà đang tích cực phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trường chuẩn quốc gia. Những thành tích mà trường đã đạt được chắc chắn sẽ được nhân lên trong các năm học tiếp theo.

Trong tương lai, trường THPT Lâm Hà sẽ luôn là trường dẫn đầu về chất lượng, dẫn đầu về các hoạt động giáo dục nhân cách, phong cách sống cho học sinh. Trường THPT Lâm Hà thực sự là trường học thân thiện, là tổ ấm, là cái nôi đào tạo thế hệ trẻ theo đúng nghĩa...

Lâm Hà, 20.09.2015



LỤC BÁT CHO TỔ NGŨ VĂN.....

Cô Phan Thanh Mai – Tổ trưởng tổ Ngũ văn

“Lặng nghe mẹ kể ngày xưa...”
Đình Văn heo hút còn thừa vắng người
Lòng dân – ý Đảng – duyên trời
“Đất lành chim đậu” cho đời nở hoa
“Trăm năm trong cõi người ta”
Ba mươi “năm ấy thiết tha mặn nồng”
“Ai về ai có nhớ không”
“Ta về ta nhớ...” PHỔ THÔNG LÂM HÀ!
Nhớ về ngày tháng đã xa...
“Bước chân nát đá” xông pha mở đường
Chính là thầy NGUYỄN VĂN HƯƠNG
Giàu lòng nhân ái – yêu thương con người!
Để lại dấu ấn một thời
Cô VÕ THỊ SỬU yêu đời biết bao!
Thầy TRẦN NGỌC ĐIỂM thanh cao
Ba mươi năm mãi dạt dào nhân văn!
Truân chuyên bao nỗi nhọc nhằn
PHAN THANH MAI vẫn say văn, yêu đời!
“Trời bao gió dập sóng dồi”
“Tám lòng thơ vẫn tình đời thiết tha”
Dẫu rằng một chút thoáng qua
Hai năm gắn bó cũng là nợ duyên
Mênh mông xa vắng bóng thuyền
Bến xưa lặng lẽ vẹn nguyên tám lòng
Thời gian chớ nỗi thương mong
Trông theo cô giáo DƯƠNG CÔNG THỊ THÙY.
“Cuộc đời là những chuyến đi
Gặp nhau rồi lại biệt ly là thường”
Có thầy cô đã chuyển trường
Dù xa nhưng vẫn nhớ thương Lâm Hà
Ai lên Đà Lạt xứ hoa
Ghé trường Nội trú dẫu xa nhưng gần
Nhấn cô NGUYỄN THỊ THÁI rằng:
Đừng quên cái thủa băng khuâng ban đầu
Cô LÊ THỊ OANH đi vào
Tân Hà ngày ấy dải dầu biết bao!
Thầy CAO XUÂN HOÀN nơi nào?
Thầy NGUYỄN HỮU NGHĨA đi Lào về chưa?
Cô NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN thưa:
Đang ở Đức Trọng cùng đưa chuyến đò!
Nhớ ai bầu rượu túi thơ
Thầy NGÔ MINH KHUÊ... giấc mơ “Hầu Trời”!
“Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”
Có người nay đã đi xa...
Kiếp nhân sinh chỉ phù hoa vô thường?

Cô NGUYỄN THỊ LAN... lên đường...
Đành thôi... “trong số đoạn trường có tên”!
“Bây giờ còn nhớ hay quên”
Ứng dụng... tích hợp đặt lên hàng đầu
Các cô giáo trẻ cùng nhau
Đoàn kết giúp đỡ nâng cao tay nghề...
Đổi mới hình thức ra đề
Cô KIM THỊ THỦY bàn về thuyết minh,
Tự sự, biểu cảm nhiệt tình
Cô TRẦN THỊ NHƯỠNG chứng minh, luận bàn
Giải thích, phân tích rõ ràng
Thầy BUI AN HÙNG thuộc Đoàn thanh niên
Giã từ Đại học Tây Nguyên
Cô NGUYỄN THỊ THU THỦY liền về đây
Học sinh cũ tiếp bước thầy
Trở thành đồng nghiệp chung tay xây đời
Cô NGUYỄN THỊ THÀNH ơi!
Lê Quý Đôn có xa xôi đâu mà!
“Mình về, mình có nhớ ta”
Cô TRƯỞNG THỊ MINH PHƯƠNG là chuyên viên
Của trường Đại học Yersin
Cũng là những cựu học sinh thuở nào
Viết tiếp trang sử tự hào
Bao người đi trước gửi trao ân tình
“Mình đi, mình có nhớ mình”
Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu”
“Hậu sinh khả úy” thật nhiều
Cô LÊ THỊ THƯ mỹ miều lắm thay!
Cô NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG hay
“Xót người mệnh bạc” lòng này “chẳng quên”
Cô NGUYỄN THỊ MỘNG HOA THUYỀN
“Phím đàn với mảnh hương nguyên ngày xưa”
Cô ĐINH THỊ HẰNG “biết...chưa”
“Nước đi ra bể lại mưa về nguồn”?
Ba mươi năm... những vui buồn...
TỔ NGŨ VĂN nở hoa vườn văn thơ
Hai mươi hai người lái đò
“Văn dĩ tải đạo” đến cho cuộc đời
“Sông quê bên lở bên bồi”
Bao năm những chuyến đò vui lại đầy
XIN TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI THẦY
DẠY VĂN – DẠY CHỮ – DẠY NGƯỜI – NHÂN
VĂN!
“Đã mang lấy nghiệp vào thân”
Trọn đời khắc cốt ghi TÂM với nghề!
Lâm Hà, 29.10.2015

BẢNG KHUẢNG NGÀY TRỞ LẠI.....

Cựu học sinh Trương Cẩm Đào (Niên khóa 2004 – 2007)

Nhớ lại tuổi học trò, có những nỗi nhớ miên man, có những niềm cảm xúc mênh mang không theo một trình tự thời gian nhất định. Ngôn từ xáo trộn, cảm xúc lang thang, khó nói thành lời. Tôi nhớ về mái trường xưa nơi đã từng gắn bó, một miền nhớ, một chốn yêu!



“*Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ*” lời bài hát như làm sống lại bao kỷ niệm của một thời đã qua. Cái tuổi của khoảng đời đầy ấp ước mộng, đầy nhiệt thành và rất đổi nên thơ. Chúng tôi may mắn và hạnh phúc vì đã được trải qua thời học sinh ngây ngô áo trắng, hành trình bỡ ngỡ, chập chững những khát khao, ước mơ ngày nào được xây dựng từ mái trường phổ thông yêu dấu. Giờ đây, mỗi lần đi qua mái trường ấy, chúng tôi tin rằng bao thế hệ học sinh đều ngoái đầu nhìn lại, tự hào lắm, khắc khoải lắm, bồi hồi lắm nơi đã từng ghi dấu chân qua, mỉm cười nhớ lại cái ngày quả thật không sai đâu, khi người ta thường ví von rằng “*nhất quý nhì ma, thứ ba học trò*”.

Mái trường Trung học phổ thông Lâm Hà cùng với quý thầy cô, những dáng hình, những nét phấn trắng, góc bảng đen đã cùng gắn bó, đồng hành, vun đắp, đong đầy những ước mơ... đó là những gì đọng lại trong trái tim mỗi chúng tôi. Chúng tôi biết rằng, để sống lại chút cảm giác rung động, xuyên xang của ngày cấp sách đến trường, thời mà chúng tôi đã cùng chung bước với mái trường Trung học phổ thông thật khó, thật xa. Chúng ta đều có thể hỏi tưởng trong cảm xúc trái tim. Chúng tôi, chúng ta đã đi và sẽ đi nhưng vẫn nhớ, nhớ lắm về mái trường xưa, thầy cô đó, chỗ ngồi thân quen, mặt bàn khắc ghi chất chùng những nét viết, ấm hơi bè bạn ngày qua. Là thế đấy, những tật xấu, cực vui của chúng tớ năm xưa.

Ngộ ngĩnh không? Ngày bước vào mái trường với bao ngại ngùng, bỡ ngỡ, lạ lẫm với bạn bè, thầy, cô. Thế rồi đến ngày ra trường lại nghẹn ngào, xao xuyến thế, e ấp những giọt nước mắt dẫu quanh tà áo trắng, ghé đá, sân trường, những nỗi buồn không thể định tên, khó

nói thành lời của ngày chia xa, chút xôn xang được ghi lại trong những dòng “Lưu bút” trao tay viết vội của thuở học trò.

Chúng tôi không quên đâu những NGƯỜI THẦY đã đồng hành, thức cùng trang sách những đêm khuya, uốn nắn nhẹ nhàng những tâm hồn đang lớn của tuổi ương bướng đang thể hiện cá tính, dần dần đang học cách LÀM NGƯỜI. Chúng tôi đi và chúng tôi nhớ - mái trường xưa. Quý thầy, cô những người đưa đò thầm lặng, vẫn lặng lẽ đứng lại trong sân trường với tiếng ve, cùng gốc bàng xưa, với người lao công cũ, cứ âm thầm tiễn chúng em đi đến nơi xa hơn của con đò tri thức và luôn mong mỗi chúng em sẽ “chân cứng đá mềm” nơi phương xa. Chúng em mong được ngày trở về, áp áp, sum vầy, vui tươi trong vòng tay thầy, cô, bè bạn. Có được không? Một lần thôi, chúng em thậm chí mong muốn được sống lại cái cảm giác được nhắc nhở, có lúc nghiêm nghị của người cầm phấn, có chút buồn của “lũ quỳ” trong tiết sinh hoạt lớp năm nào; đặc biệt không thể nào quên cái khoảnh khắc đầy thơ mộng, ý nghĩa nghẹn ngào, giàu cảm xúc từ Người Cô giáo giảng dạy môn Ngữ văn năm ấy (nghiêm nghị nhưng lại ấm áp, thân thương đến vô cùng!). Thời gian cũ, không gian xưa vẫn còn phảng phất trong trái tim tuổi học trò. Những gì chúng em đã được học, những nhắc nhở dạy dỗ của thầy, cô lại là hành trang đưa chúng em đến với những ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Ai rồi cũng thế, sẽ đi và sẽ qua, sẽ khắc ghi những công ơn sâu nặng. Đã 8 năm trôi qua, những học sinh chúng em đã trưởng thành, giờ đây ai cũng có công việc riêng, cuộc sống riêng và chúng em tự hào vì đã một thời gắn bó với ngôi trường Trung học phổ thông Lâm Hà mến yêu – nơi đã cho chúng em những nền tảng tri thức cần thiết để chúng em bước vào đời. Những giờ học, những góc sân, những nỗi nhớ cứ miên man với ký ức học trò.

Có một điều lúc này em muốn nói rằng em xin chân thành cảm ơn Người Thầy – Người Cô đã cho em được có khoảnh khắc đặc biệt và trang trọng, ấm tình sẽ chia. Hòa chung trong không khí kỷ niệm 30 mười năm thành lập trường, em cũng như bao lứa tuổi học trò thơ dại xin được nói lên tiếng



lòng chân tình với nơi đã có một thời gắn bó, đó là mái trường Trung học phổ thông Lâm Hà năm nao. Cho phép chúng em kính dâng lên quý thầy, cô những bông hoa tươi thắm, những lời cảm ơn sâu nặng, lời kính chúc sức khỏe và mọi sự bình an...

Lâm Hà, 22.10.2015

NHẬT KÝ VỀ TRƯỜNG XƯA.....

**Cựu học sinh Trần Thị Nga
(Niên khóa 2011 – 2014)**

Tiết thu ngày càng rõ rệt hơn nơi cao nguyên sương mù, cái se lạnh khiến cho ai đó chợt rùng mình kéo vội chiếc áo khoác hay nắm vội bàn tay ai đó đi bên cạnh để mong tìm được một hơi ấm sẻ chia giữa nơi xứ người xa lạ.

Không nóng nực, oi bức như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt chọn cho mình một tiết trời se lạnh, một không khí mát

mê và một lối sống nhẹ nhàng, bình dị. Phải chăng cũng chính vì môi trường ấy đã tác động vào con người nơi đây, những con người hiền hòa, dễ mến và rất gần gũi? Có lẽ, Đà Lạt cũng là cái duyên đối với con. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ, con nhận ra một điều rằng, ông trời đã se duyên cho con với nơi này, nơi mà có thể đôi với nhiều người nó chẳng có gì thú vị, nó không tập nập, ồn ào, và cơ hội phát triển cũng không nhiều. Hay chân thực hơn, đó là nơi mà đường cùng người ta mới lựa chọn. Nhưng với con, đó là nơi giúp con nhận ra được chính bản thân mình, cho con được trải nghiệm thật nhiều với cuộc sống, nơi gắn kết con với biết bao bạn bè ở khắp mọi miền Tổ quốc, và tuyệt vời nhất đó là nơi cho con nhận ra được tình bạn bè suốt bao năm dù có cách xa thì vẫn nhớ đến nhau.

Con bây giờ đã là một cô sinh viên năm hai, không còn những ngày khai giảng được mặc trên mình tà áo dài trắng truyền thống, cũng không còn những tiết học được thầy cô chỉ dạy từng chút một, cũng không còn những phút giây bạn bè quây quần cùng nhau dưới căn tin sau giờ học thể dục. Cuộc sống của sinh viên thật khác với những tưởng tượng ban đầu trong con. Những tháng ngày học cấp III, con đã từng ao ước được trở thành sinh viên để có thể được tự do và được sống xa gia đình. Ngày tháng sinh viên trong suy nghĩ của con thật tự tại và thoải mái, không có những giờ học miệt mài ở trường, mà thay vào đó là những hoạt động tình nguyện, câu lạc bộ hay những giờ lên lớp ở giảng đường với hàng trăm sinh viên... Biết bao mộng tưởng về cuộc sống sinh viên ủ ấp trong con để rồi hôm nay con giật mình nhận ra một điều rằng quãng thời gian cấp III mới đẹp biết bao. Mỗi thời khắc trong cuộc sống lại mang đến cho ta một trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Đời học sinh và sinh viên khác xa nhau nhiều lắm. Dẫu biết rằng nó thật sự thú vị nhưng con cảm nhận được, nơi giảng đường đại học thật khó để giảng viên gần gũi với sinh viên, họa chăng cũng chỉ là những bạn nổi trội trong lớp mà thôi.

Nhớ lại những ngày tháng trung học phổ thông, ngày hồi hộp chờ đợi kết quả thi chuyên cấp để rồi vỡ òa khi thấy tên mình trúng tuyển vào trường THPT Lâm Hà. Rồi ngày đầu bỡ ngỡ với bạn bè mới và thầy cô giáo mới và cả chức danh mới trong lớp. Gần bốn mươi đứa con và



một người mẹ hiền trong gia đình A2 thân thương. Có lẽ, quãng thời gian cấp III đã để lại trong con rất nhiều cảm xúc: buồn, vui, giận hờn, hạnh phúc,... Tất cả đều có. Con sẽ chẳng thể nào quên được lần cắm trại kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 2011, cũng là năm đầu tiên chúng con trở thành thành viên của đại gia đình THPT Lâm Hà, với khẩu hiệu “Sức Trẻ”, các thành viên A2 đã dần gắn kết lại với nhau. Ngày đó, với cương vị là Bí thư của lớp, con cảm thấy vô cùng lo lắng vì không biết cách nào để kết nối các bạn trong lớp lại với nhau. Môi trường mới và bạn bè mới khiến cho mỗi người trong chúng con, và ngay cả chính con cũng khép mình lại nhiều hơn. Kỷ niệm đầu tiên mà con nhớ mãi đó là khi đi làm công trại để chuẩn bị cho ngày trại sắp tới tại nhà cô giáo chủ nhiệm, cả lớp chúng con đã được ăn món bún bò Huế do tự tay cô chủ nhiệm nấu. Cho đến tận bây giờ mỗi khi gặp lại nhau, chúng con vẫn thường nhắc về ngày hôm đó. Quả thực, món ăn không chỉ ngon vì mang đậm hương vị xứ Huế - quê hương cô mà nó còn ngọt vì tình thương mà cô dành cho chúng con. Có lẽ vì thế mà tinh thần nhiệt huyết trong chúng con cũng được dâng cao và cho một ngày trại thành công. Thành công không phải là dành được giải thưởng này, giải thưởng kia, nhưng chúng con gần bốn mươi con người đã hòa vào làm một, chúng con đã dần ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình trong gia đình chung. Năm lớp 10 không phải là năm nhiều kỷ niệm với con nhưng nó là năm con nhận được bất ngờ lớn nhất của các bạn trong lớp dành cho mình. Đó là buổi sinh nhật sớm mà các bạn đã cùng nhau chuẩn bị cho con. Tuy đơn giản nhưng ấm cúng và ý nghĩa vô cùng.

Trải qua một năm đầu bỡ ngỡ, bước sang năm lớp 11 với khá nhiều sự thay đổi trong lớp từ nhân sự cho tới số thành viên, tuy vậy, điều đó không làm thay đổi tình yêu thương của mỗi người dành cho tập thể. Vẫn biết rằng không thể tránh khỏi những xích mích, va chạm trong lớp nhưng rồi mọi chuyện đều được dung hòa cùng sự quan tâm của các thầy cô bộ môn đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm. Dấu ấn lớn nhất với riêng bản thân con và của tập thể lớp năm ấy chính là cô giáo bộ môn Ngữ văn và môn học này. Lần đầu tiên chúng con được tiếp thu cách dạy của cô với khá nhiều sự lúng túng của các bạn, không ngoại trừ con. Điểm kiểm tra môn Ngữ văn đầu tiên con nhận được từ cô không phải là con số con nghĩ tới, thậm chí nó nằm ngoài suy nghĩ của rất nhiều người. Cô đã thức tỉnh con và giúp cho con cùng cả lớp thoát ra khỏi cái vỏ bọc hào nhoáng để nhìn thẳng vào bản thân. Những tiết Ngữ văn đối với lớp thoát đầu là bỡ ngỡ, e ngại. Đó có lẽ cũng là tâm lý chung của các bạn học ban Khoa học Tự nhiên. Cô giáo bộ môn đã rất kiên trì để truyền đạt cho chúng con những bài học và giá trị nhân đạo mà môn học đem lại. Lòng nhiệt huyết và sự yêu nghề nơi cô đã đánh động vào bản thân mỗi người chúng con, dù ít dù nhiều, các thành viên của lớp đã có sự thay đổi suy nghĩ đối với bộ môn này. Trải nghiệm lớn nhất chúng con nhận được trong năm học ấy chính là lần chúng con làm bài thực hành Làm văn “Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn”. Lần đầu tiên mỗi chúng con được hóa thân thành các diễn viên, các phóng viên, nhà báo và các đạo diễn, quay phim... đi thực tế và làm thành một sản phẩm đầu tay của chính chúng con. Đó cũng là cơ hội để chúng con phát hiện ra những tài năng của bản thân mình và cũng là lúc các thành viên trong nhóm, tổ xích lại gần nhau hơn. Khép lại năm học 11 với khá nhiều kỷ niệm, chúng con bước vào năm học cuối cấp với bao khó khăn và thử thách đang chờ đợi phía trước.

Năm 2014 quả là một năm vô cùng quan trọng đối với những học sinh thế hệ 1996 chúng con. Bởi lẽ chúng con phải cố gắng học tập để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT và kỳ thi Đại học - Cao đẳng. Chính vì vậy mà năm học 12 là thời gian chúng con dành khá nhiều cho việc học tập. Nói như vậy không có nghĩa là chúng con chỉ có học và học. Trái lại, khá nhiều hoạt động của nhà trường được đan xen để chúng con không cảm thấy ngột ngạt vì sách vở. Mà có lẽ chương trình ý nghĩa nhất và ấn tượng nhất đối với học sinh khối 12 và đặc biệt là đối với lớp chúng con đó là chương trình “Kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương các anh hùng dân tộc và tấm gương điển hình trong cuộc sống” do cô giáo Phan Thanh Mai – giáo viên bộ môn Ngữ văn làm tổng đạo diễn. Đây cũng là chương trình

được rất nhiều các bạn học sinh và các cấp ban ngành đoàn thể hưởng ứng. Trường THPT Lâm Hà cũng là trường học đầu tiên tổ chức và duy trì thường xuyên chương trình này. Con cũng rất vinh dự khi được tham gia vào bốn trong số rất nhiều chương trình kể chuyện. Cứ hai tuần một lần, dưới sự hướng dẫn tận tình và chuẩn bị chu đáo của cô Mai, các tiết mục kể chuyện được cô dàn dựng bởi hình thức sân khấu hóa vô cùng công phu và hấp dẫn, cùng với sự thể hiện của các bạn học sinh trong nhà trường đã tạo được hứng khởi tuần mới cho các thầy cô giáo cũng như các bạn học sinh. Có thể nói, chương trình này đã trở thành tiếng vang xa của trường THPT Lâm Hà. Ngay cả khi con bước chân vào giảng đường Đại học, đã có không ít lời quan tâm hỏi thăm về chương trình từ quý thầy cô và các bạn xa gần. Đó thật sự là một niềm vinh hạnh không chỉ đối với con mà với tất cả các bạn đã trưởng thành từ mái trường thân yêu THPT Lâm Hà. Ngày 26 tháng 3 năm 2014, cũng là năm cuối cùng chúng con được tham dự kỷ niệm ngày thành lập Đoàn cùng nhau, lớp chúng con thật may mắn và vinh hạnh khi được cô Mai giao cho nhiệm vụ thực hiện phần hoạt cảnh và văn nghệ của chương trình kể chuyện tuần 29. Dù công việc học tập bề bộn nhưng dường như mỗi thành viên của lớp đều vô cùng hứng khởi với nhiệm vụ này. Từ học sinh đến giáo viên chủ nhiệm đều tập luyện rất chăm chỉ, hăng say với mong muốn đem lại tiết mục hay nhất gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh trong toàn trường. Câu chuyện “Ngọn lửa tuổi 20” nói về liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã để lại cho gia đình A2 chúng con không ít những kỷ niệm, những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhiều lắm, nhiều lắm những cảm xúc ùa về trong con lúc này khi nhớ về những tháng năm học trò bên nhau.

“Về lại trường xưa với bao kỷ niệm. Bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời... Lời thầy cô còn mãi...”... Có lẽ chỉ những dòng tâm sự ngắn ngủi này con không thể nói hết



những kỷ niệm và những lời tri ân đến từng quý thầy cô của nhà trường. Để có một cô sinh viên trưởng thành như ngày hôm nay, chính là nhờ sự dạy bảo tận tình của rất nhiều thầy cô giáo trường THPT Lâm Hà và trong đó có công lao của một người vô cùng đặc biệt trong cuộc sống của con, đó là cô giáo Phan Thanh Mai - giáo viên môn Ngữ văn. Cô là một người Mẹ tinh thần, là người Bạn đồng hành với con trong suốt những tháng năm học trò. Đã có những khi con làm cô buồn lòng, đã có những lúc con chỉ nghĩ cho bản thân mình, đã có những lúc con gục ngã, và đã có những lúc con loay hoay giữa cuộc sống xô bồ, nhiều ngã... Những lúc ấy cô đã đến bên con và giúp con đứng lên đối mặt với cuộc sống. Cô đã dạy con: “Con người sinh ra không phải để tan biệt như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác” vậy nên con phải mạnh mẽ như xương rồng trên cát, mặc cho gió to bão lớn vẫn kiên cường đứng vững nơi cát bay mịt mù ấy. Bởi “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Đó cũng là câu nói nổi tiếng của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm mà con đã vinh hạnh được biểu diễn trong chương trình kể chuyện cuối cùng trước khi ra trường. Những chuyến đò cứ sang sông, cô vẫn lặng lẽ nơi ấy để rồi chúng con ra đi biết có mấy người quay đầu lại cảm ơn những người lái đò thầm lặng? Ba năm trung học phổ thông cũng là quãng thời gian con gắn bó nhiều nhất với cô giáo chủ nhiệm, cô Hoàng Thị Ngọc Hà.

Lớp chúng con là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm, nhưng không vì thế mà cô cảm thấy khó khăn. Mọi công việc điều hành lớp đều được cô theo sát và quan tâm. Những buổi sinh hoạt đầu giờ, dù bận rất nhiều việc gia đình nhưng cô luôn hiện diện với lớp và luôn giúp chúng con có những ý tưởng sinh hoạt mới lạ thu hút các bạn tham gia. Chính nhờ sự tận tâm của cô mà trong mọi thi đua của nhà trường lớp chúng con đều đạt giải. Đó không chỉ là niềm vui của cô của chúng con mà còn là sự cố gắng phấn đấu của cả một tập thể lớp. Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng, môi trường tập thể cũng như vậy điều quan trọng là mỗi người biết hy sinh và nhường nhịn nhau trong từng lời nói và hành động. Đó cũng là cách mà cô đã hướng dẫn tập thể A2 trong suốt những năm học phổ thông.

Thấm thoát mới đó đã hai năm con rời mái trường THPT, ngày hôm nay chợt nhìn lại sao thấy yêu mái trường Lâm Hà quá. Bây giờ trường đã thay đổi khá nhiều: khuôn viên sạch đẹp, khang trang hơn, công trường cũng được xây mới to và rộng hơn... Dường như mọi thứ đều có sự thay đổi chỉ có tình thầy trò vẫn mãi như thuở nào. Vẫn lớp học đó, vẫn hàng ghế đó, vẫn góc sân đó nhưng hôm nay chúng con trở về trường với những tâm tư cảm xúc mới. Không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm như ngày mới vào trường nhưng lại bồi hồi, chát chứa nhiều xúc cảm tâm trạng. Có thể trong mỗi chúng con đây, có bạn chọn cho mình việc học Đại học - Cao đẳng để trở thành những cô cậu sinh viên, có bạn lại chọn cho mình con đường học nghề hay vào đời bươn chải với cuộc sống. Dù có là gì chẳng nữa chúng con vẫn luôn tự hào vì mình là thế hệ học sinh của trường THPT Lâm Hà đã được học tập và trưởng thành dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của quý thầy cô trong nhà trường.

Khi viết những dòng này con đã là một cô sinh viên năm hai. Không chỉ hôm nay, ngày mai mà mỗi ngày trong cuộc sống con sẽ luôn luôn cố gắng sống và học tập. Để mỗi khi gặp ai, trò chuyện cùng ai, con có thể tự hào nói rằng: “Tôi là học sinh của trường THPT Lâm Hà”. Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay, tất cả chúng con - những thế hệ học trò dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy các cô. Rời mái trường, mỗi người chúng con mang cho mình một hành trang riêng để vào đời nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn sáng lên hình bóng thân yêu của những người thầy người cô năm xưa đã giảng dạy chúng con bằng một tấm lòng tận tụy. Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dành cho học sinh thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học. Một mai con không còn là một đứa trẻ, một mai con rời khỏi sự ủ ấp của gia đình và nhà trường để tiếp tục bước đi và thử thách mình trên quãng đường còn lại, thì con sẽ không thể nào quên! Không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của thầy cô dành cho tất cả học sinh chúng con - những đứa con mà thầy cô đã coi như máu thịt, như một phần của cuộc đời.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Lâm Hà (1985 – 2015), con xin được kính gửi lời tri ân sâu sắc tới quý thầy cô trong nhà trường. Sẽ chẳng thể có lời nào để diễn tả hết công ơn lớn lao của thầy cô, nay con xin được làm một bài thơ gửi tặng đến quý thầy cô của nhà trường cũng như toàn thể học sinh đã và đang học tập rèn luyện dưới mái nhà đại gia đình THPT Lâm Hà thân yêu! Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và luôn tràn đầy nồng nàn nhiệt huyết đối sự nghiệp TRỒNG NGƯỜI của đất nước:

“Lâm Hà cái tên ấy thân thương
Ba mươi năm qua vẫn kiên cường
Học tập rèn luyện tu chí hướng
Tận tụy dâng đời hoa ngát hương”

NHỚ MÁI MÁI TRƯỜNG XƯA.....

Cựu học sinh Hoàng Thị Kiều Trinh

(Niên khóa 2011 – 2014)

Phải chăng... ai đã từng đi qua thời áo trắng đôi khi thấy màu mực tím, phượng đỏ, đôi khi nghe tiếng ve hay tiếng trống tan trường cũng sẽ ngoái nhìn, đứng lặng mà bồi hồi nhớ về những tháng ngày đầy ắp kỉ niệm với bạn bè, thầy cô khi còn là cô cậu học trò cấp sách tới trường. Với tôi, những ký ức xưa lại tràn về trong tâm trí, nối đuôi nhau và vẽ lên dòng tâm sự khi một cơn mưa rào giữa mùa tựu trường bắt chợt đi ngang qua thành phố. Những người con xa quê như tôi lại càng dễ xao lòng mỗi khi cơn mưa vô tình mang màu và mùi vị của hoài niệm đến gõ cửa cảm xúc. Hôm nay, người học trò đang ở một mảnh đất khác sinh sống và học tập, nơi cách cánh đồng chữ xưa hàng trăm kilomet. Cũng cơn mưa rào, lòng tôi cứ da diết nhớ và hướng về mái trường Lâm Hà.



Cuộc sống mới tập nập ở thành phố nhiều đèn xanh đèn đỏ đã làm tôi ít nhiều quên đi những chi tiết về tôi của hai năm năm qua, nhưng quả thật, những kỉ niệm tôi đã có ba năm dưới mái trường phổ thông thì vẫn thế, lớp bụi thời gian không thể làm phai mờ được. Trường xưa ơi, giá như ngay lúc này tôi cũng đang được ngồi ở hàng ghế dài kia, dưới những dải cờ đủ màu sắc đang phấp phới, trong không khí hân hoan của buổi tựu trường năm nào và giá như tôi đang được khoác trên mình màu áo trắng tinh khôi...

Đúng lúc tôi đi ngang qua một trường học cấp ba của quận thì được nghe bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” của Nguyễn Xuân Phương, nó khiến tôi không thể ngừng nhớ lại ba năm học đã vội vàng trôi qua. Điều tôi nhớ đến đầu tiên là những tiết học Anh văn “hồi hộp” của cô giáo chủ nhiệm. Cô Hà luôn là người nhắc nhở, đốc thúc chúng tôi học hành và thực hiện tốt nội quy nhà trường. Lúc ấy vào tuổi nhất quỷ nhì ma, cái tôi thật to khiến chúng tôi đôi lúc cứng đầu, bất chấp không nghe lời cô nhưng bây giờ khi trưởng thành hơn mới nhận ra cô luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với chúng tôi. Vào mỗi tiết Toán của thầy Hương, chúng tôi đều rất háo hức vì thầy tìm nhiều cách giải hay và giao cho chúng tôi những bài toán khó. Thầy tuyệt vời không chỉ trên lớp học mà mỗi lần có hoạt động với lớp thầy luôn hết mình với âm nhạc, cho chúng tôi nhiều bất ngờ. Thầy Sơn là “vị cha già” uyên bác với những kiến thức thâm sâu về Hóa học. Nhớ mãi những tiết học vừa căng thẳng vừa tràn ngập tiếng cười khi thầy hay mắng những tật xấu và những trò tinh ranh của chúng tôi bằng một chất giọng cố đô khó quên. Thầy Điệp – người thầy thâm lặng không chỉ cho chúng tôi nhiều bí kíp rèn luyện sức khỏe mà thầy còn dạy chúng tôi nhiều bài học trong cuộc sống. Ở lớp, thầy chưa bao giờ hết quan tâm, ân cần và theo sát chúng tôi như người cha quan sát những đứa con mỗi khi chúng lao vào một trận bóng chuyền hay bóng đá. Thầy có một cây đàn classic cổ, mỗi lần ghé thăm nhà thầy, thầy lại đàn hát cho chúng tôi nghe hết sức thơ mộng. Hồi ấy cô Giang là người đỡ đầu chúng tôi môn Sinh học khi mới vào trường và tôi với cô cho đến nay vẫn còn giữ liên lạc. Chúng tôi đón cô Hải Lý – cô giáo siêu mẫu luôn toát lên sự trẻ trung với những bộ cánh và áo dài thời thượng. Cô vừa chia sẻ nhiều kinh nghiệm học tập vừa hay kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm đẹp thời sinh viên. “Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì...”... Nếu như không có cô Thanh, chúng tôi có lẽ đã không biết nhiều như thế, những gì thuộc về chiến tranh, những gì chỉ có trong quá khứ.

Nếu có ai hỏi về người truyền động lực cho tôi khi mùa thi đến thì hình ảnh của thầy Việt đã ở ngay trong tâm trí tôi. Tôi thương những giọt mồ hôi trên trán thầy và bàn tay đủ màu của phấn. Những cây thước gỗ bây giờ thầy còn dùng hay không mỗi khi trò làm bài sai và nghịch phá trong lớp?... Thầy ơi con muốn được trở về, trở về làm học trò cá biệt trong lớp của thầy một lần nữa. Khi con biếng học, khi con bối rối với những công thức dòng điện xoay chiều, thầy vẫn la mắng, thất vọng nhưng chưa bao giờ thầy bỏ mặc chúng con. “Vật lý là đỉnh cao của Toán học” con không quên...

Nếu tôi chỉ được chọn một trong những thứ quan trọng nhất để mang theo suốt cuộc đời thì tôi sẽ gói thật kĩ những năm tháng và kỷ vật tôi đã có với một “người lái đò” rất đặc biệt – người đã đưa tôi qua sông đến với chân trời mới, nơi có cánh đồng chữ rộng lớn hơn, đó là trường đại học của tôi bây giờ. Bậc thầy ấy cũng chính là người mẹ, người bạn lớn đã chở che, dạy bảo tôi nên người và cũng là người duy nhất cho tôi biết đâu là thời áo trắng và đâu mới là sống đúng nghĩa. Có lẽ không chỉ người nào yêu văn chương khi đi qua tiết Văn lớp tôi cũng sẽ có ấn tượng khó quên bởi những nét chữ đẹp như in trên bảng, bởi giọng phân tích sâu lắng đậm chất nghệ thuật với những tác phẩm văn thơ, từng đó cũng đã đủ “gây nghiện” rồi. Tâm huyết của người không chỉ dừng lại trên giảng đường, người đã cho đi bao nhiêu sức khỏe, thời gian, chất xám và mọi thứ người có để học trò có được những điều tốt đẹp nhất chừng nào còn ngồi trên ghế nhà trường. Bút giấy nào viết hết, khăn nào có thể lau khô những giọt mồ hôi lẫn nước mắt rơi khi người tuổi đã cao nhưng vẫn sát cánh bên chúng tôi, động viên và tạo nên

những sân chơi để đời vô cùng ý nghĩa. Tôi vẫn còn đây những cảm giác khi được nhập vai Trưng Trắc, Trưng Nhị trong trang sử vàng dân tộc, được làm o du kích với chiếc nón tai bèo, những khoảnh khắc khoác trên mình màu áo tình nguyện hát lên những khúc nhạc xanh của tuổi trẻ... Từ quá khứ đến hiện đại... tất cả đều cho tôi cảm giác tự hào mãnh liệt khi sinh ra được làm người con đất Việt. Mọi thứ đã trôi vào quá khứ, nhưng tình thầy trò thiêng liêng và những lời dặn LÂM NGƯỜI quý giá tôi lấy làm vốn liếng mang theo bên mình thì mãi còn đây cho đến tận mai sau:

“Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên”

(Ngân Hoàng)

Những hồn
nhiên tình
nghịch năm
nào giờ đây
nhường chỗ
cho sự
trưởng
thành.
Những năm
tháng được
nhà trường
và gia đình
bao bọc chở
che giờ đây



không còn nữa mà thay vào đó là cuộc sống tự lập với những trải nghiệm mới và những cú vấp ngã đầu đời. Một trong những việc khó khăn nhất nhưng lại khiến tôi chín chắn hơn đó là khi tôi phải đưa ra những quyết định và lựa chọn. Cuộc sống thách thức tôi phải thay đổi, không thể cứ nhỏ bé ngây ngô mãi được, mà tôi phải sống có trách nhiệm hơn, sống cho đáng sống hơn. Hẹn ngày trở về với mái trường xưa để một lần được sống lại với màu mực tím, phượng đỏ, những tiết học cuối cùng và giây phút chia tay đầy lưu luyến. Nhưng công việc học tập khiến tôi không thể quay trở về cho kịp ngày hội ngộ, cũng là ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường THPT Lâm Hà, là nỗi buồn da diết và giằng xé trong cô học trò nhỏ hoài cổ. Năm lấy cơ hội được đóng góp yêu thương vào trang kỉ yếu của nhà trường, học trò muốn gửi hết tấm lòng mình qua lời tri ân sâu sắc, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý thầy cô giáo và các thế hệ học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trường THPT Lâm Hà – **HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI, VỮNG BƯỚC ĐI LÊN!!!**

NHỚ MÃI MÁI TRƯỜNG THPT LÂM HÀ THÂN YÊU

Cựu học sinh Đặng Thị Thu Loan (Niên khóa
2012 – 2015)



Cuộc đời vốn đơn thuần là một chuỗi bất tận từ khi ta sinh ra, được người ta gán cho những cái mốc khác nhau bằng ngày tháng. Rồi chúng ta lại tạo thêm những cái mốc cho mình bằng những tháng năm của cuộc đời. Riêng tôi hứng thú tự chia cho cuộc đời mình một cột mốc kéo dài ba năm mang tên “học sinh cấp ba”... Mười tám tuổi, bắt đầu trưởng thành, bắt đầu cho chặng đường sắp đi... Những ngày tháng vô tư rong chơi... Những ngày đầu tiên xa nhà đến một thành phố hoàn toàn xa lạ để bắt đầu học tập... Những mối lo toan đầu tiên, những sự ganh đua đầu đời khiến tôi trở nên đứng đắn và đôi phần già dặn hơn. Giảng đường đại học, những người bạn mới, môi trường mới... Tất cả xa lạ hỗn tạp. Lớp học đông vậy, vui vậy nhưng sao chẳng tìm kiếm được một thứ tình cảm bạn bè, tình thương của thầy cô? Tôi mong được trở lại những ngày tháng còn là một học sinh cấp ba, được ngồi nghe thầy cô giảng bài bằng tất cả tình thương dành cho lũ trò nhỏ... Tôi muốn được đùa nghịch với lũ bạn... Tất cả những kí ức ủa về trong tôi như một làn gió mát, tôi sực tỉnh giữa cái nắng nóng, giữa tiếng quạt vù vù, tiếng giảng viên qua micrô... Một nỗi nhớ vô hình, hay nói đúng hơn là nỗi nhớ nào chẳng vô hình, đã len lỏi vào đầu óc tôi, để cuối cùng tôi quay về với thực tại vẫn đang trần trụi là thế...



Ngày được quay về trường quả thực là một niềm hạnh phúc lớn lao thật sự. Đứng trước cổng trường, tôi thấy mình như bé lại... Những thành tích tôi đạt được, những thất bại đã trải qua, những kỉ niệm đẹp, những bài giảng, những tiếng cười nói của bạn bè... Tất cả như đang hiện hữu trước mắt... và lòng tôi ngập tràn những nỗi nhớ. Lang thang trên sân trường vắng, từng hàng cây, từng chiếc ghế đá, mỗi ô cửa... Tất cả thân

quen đến lạ thường. Những hình ảnh của một thời học sinh chớp nhoáng hiện hữu trước mặt tôi qua từng sự vật quen thuộc thân thương ấy. Cái tĩnh lặng trong veo của ngôi trường đưa tôi về với những kỉ niệm của một thời. Trung học phổ thông Lâm Hà – cái tên luôn khiến tôi tự hào khi nhắc đến. Mới rời xa trường không bao lâu nhưng khi quay về lòng tôi đã xao xuyến lạ, chắc có lẽ bởi nơi đây đã đem đến cho tôi những bài học lớn, là bước đệm vững chắc cho tôi bước vào đời, là nơi tôi đã gắn bó suốt ba năm cấp ba, nơi mà những kỉ niệm về thầy cô bạn bè

luôn đong đầy. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên vào trường, mọi thứ xa lạ, bỡ ngỡ khiến tôi luôn lo lắng rằng mình sẽ lạc lõng. Nhưng dần dà ngày tháng dần trôi, năm đầu rồi năm thứ hai thứ ba, khai giảng rồi tổng kết, những mùa phượng đỏ cứ trôi qua khiến tôi dần thấy mến thương và yêu ngôi trường của mình hơn, và tôi dám chắc chắn rằng ở nơi này, trong ngôi trường này, sẽ chẳng bao giờ có sự lạc lõng hay cô độc bởi “nó” luôn đong đầy tình thương của thầy cô và đầy ắp tiếng cười của bè bạn. Tuổi học trò là điều ngọt ngào khó quên nhất. Giờ tôi chỉ ước mình có thể lần nữa ngồi vào ghế học sinh nghe thầy cô giảng bài, nhanh nhẩu giơ tay phát biểu hay rụt rè ba tiếng “Em thưa thầy...”, “Em thưa cô...” khi phạm lỗi, được đùa nghịch với bạn trong giờ ra chơi... Giá tôi có thể học lại tiết học cuối lần nữa, giá tôi có thể được nghe tiếng cô thầy giảng bài, giá tôi đừng vội buông tay bạn bè trong ngày ra trường, giá tôi đừng làm cho thầy cô phải buồn phiền... Ngôi trường vẫn lặng thinh như đang nghe những tâm sự của tôi. Trung học phổ thông Lâm Hà là ngôi nhà lớn, là bến đỗ, nơi đã nuôi dưỡng ước mơ, đã đưa bao thế hệ học trò đến với cánh cửa đại học để bước vào tương lai và tôi giờ đây như một “đứa con” mới xa nhà nhưng đã thấy nhung nhớ ngôi nhà của mình đến kì lạ. Có người nói tuổi học trò chính là gió và không ai có thể giữ mãi được gió và tôi cũng vậy, cơn gió của tôi tại trường THPT Lâm Hà cũng đã trôi qua... Đã sắp đến kỉ niệm 30 thành lập trường, ngày sinh nhật của ngôi nhà chung. 30 năm với bao thăng trầm đổi thay, có thể tất cả cảnh quan đến từng thế hệ thầy cô giáo đã đi qua nhưng có một điều chắc chắn không thay đổi rằng THPT Lâm Hà mãi mãi là mái ấm, là con đò đã đang và sẽ nuôi nấng, đưa những thế hệ học trò đến với tương lai... Nếu có một điều ước tôi sẽ ước mình được quay về trường, để có thể tri ân thầy cô, được đoàn viên như một đứa con xa quê được về với ngôi nhà thân thương của mình... Và để một lần nữa được chạm vào kí ức.....!

Đại học Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, 25.10.2015

